

BARIŞ MÜCADELESİ İLE ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELELERİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ

Prag'da toplanan "Barış ve Yaşam İçin Nükleer Savaşa Karşı Dünya Kurultayı"nda yapılan konuşmadan, Haziran 1983.

Nükleer silahlanmanın ve savaş hazırlıklarının hızla tırmandığı, nükleer savaş olasılığının gün günden büyüyerek ayırım gözetmeksizin tüm dünyayı tehdit ettiği günümüzde, böyle bir savaşın önlenmesi ve barışın korunması ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketlerinin, devrimci mücadelelerin yürütülebilme ve başarıya ulaştırılabilmesinin de zorunlu ön şartıdır; çünkü ölümlerin ulusal kurtuluş hareketleri, devrimci mücadeleleri olamaz.

Emperyalizme karşı mücadelede, emperyalizmin politikasına ve dünya stratejisine alet olan ve aracılık eden ülkeler de gözden kaçırılmamalıdır. Emperyalizm, özellikle de ABD emperyalizmi kendine bağımlı kimi orta gelişmişlikteki kapitalist ülkeleri alt merkezler haline getirerek kalkınmaya çabalayan geri ve yoksul ülkeler dünyası üzerinde askeri, ekonomik ve politik hegemonyasını pekiştirmeye çalışıyor. Oralarda üsler kurup her türden, ama özellikle de nükleer silah yığınakları yaparak dünya çapında stratejik bir ağ örüyor. Bu ülkeleri olası bir dünya savaşının kapsamına, kaçınılmazları bir biçimde şimdiden sokmuş oluyor. Türkiye bu tür ülkelerin önde gelenlerindedir. [...]

Emperyalizm yanlısı ve ona sıkıdan bağımlı ülkelerin aynı zamanda son derece baskıcı, faşist veya gerici askeri diktatörlük rejimlerine sahip ülkeler olmaları bir rastlantı değildir; emperyalizmin ve işbirlikçisi yerli büyük burjuvazinin çıkarlarının korunup büyütülebilmesinin gereğidir. Bu nedenle emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık ve barış için mücadele, zorunlu olarak demokratik hak ve özgürlükler ve sosyal adalet için mücadeleyi de gerektirir ve kapsar.

1) Savaşa karşı, barış için mücadele, 2) ulusal ve toplumsal kurtuluşa yönelik hareketler, 3) demokratik hak ve özgürlükler için mücadele, insanlığın toplumsal ilerleme sürecinin birbiriyle organik olarak bağlantılı olan, bir bütün oluşturan üç yönü veya koludur. Bunları birbirinden ayırmaya, hele birbirine karşı koymaya kalkmak barışçı, demokrat, ilerici güçleri bölmek, zayıflatmak olur; sübjektif niyetler ne olursa olsun, nesnel olarak, emperyalizmin, demokrasiye, halkların ulusal ve toplumsal kurtuluşuna düşman tüm gerici güçlerin işine yarar.

"Barış, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizme Adanmış 75 Yaş" Broşürü, Mayıs 1985