

MÜCADELEMİZDE BAYRAKLAŞAN İSİMLERİ ONURLA ANIYORUZ

Radyo-Televizyonda seçim konuşması, 9 Ekim 1979.

Serdar Alten, Latif Can, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Faruk Ersan, Osman Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses.

Faşizmin kahrolası ölüm tırpanı onları körpe fidanlar gibi biçti bir sonbahar gecesi. Bir yıl önce, Ankara'da, Bahçelievler'de...

İşçi, köylü, emekçi kardeşlerim!

Bugün bizim partimizin onur günüdür. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde bedenen yitirdiğimiz, ama mücadelemizin daha derinden kavranarak, daha büyük kararlılıkla yürütülmesinde sonsuza dek yaşatacağımız yiğit şehitlerimizi onurla anma günüdür.

Ama sadece anmak değil!

Ortak davamıza bağlılığımızı, mücadele azmimizi, zafere kesin inancımızı tazelediğimiz, doğruladığımız, daha da güçlendirdiğimiz gündür. Biliyoruz ki, onlar da kendilerinin, bir matem havası içinde gözyaşlarıyla değil, inanç, umut ve zafer türküleriyle anılmalarını isterlerdi.

Kardeşlerim!

Bu yedi yoldaşımız ne ilk, ne de son kayıplarımızdı. Onlardan sonra yedi yoldaşımız daha yaşamını yitirdi son bir yıl içinde. Yitirdiğimiz ilk yiğidimiz, 1968'de Amerikan Altıncı Filosuna karşı direnen Vedat Demircioğlu'ydu. Emperyalizmin yerli uşakları faşistler, daha sonra Ankara'da, Amasya'da, Sivas'ta, Hatay'da Türkiye İşçi Partililerin canlarına kıydılar.

Ama bu kadar da değil!

Daha gerilere gittiğimizde, Türkiye işçi sınıfının 1920'lerde politik örgütlenmeye ilk adımını attığında on beş kurban daha verdiği görülür; Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz'de boğdurulmasıyla... Bugün Mustafa Suphilerin örgütlü mücadele geleneği, mücadelemizin bayraklaşan isimlerinin tümü, Türkiye İşçi Partisi'nin şanlı mücadelesinde yaşıyorlar ve yaşayacaklar!

Kardeşlerim!

İşçi sınıfı ve emekçi kitleler ne elde etmişlerse haktan, özgürlükten yana, sınıf çıkarlarından yana, hep mücadele ve çetin uğraşlarla elde etmişlerdir; dünyada da, bizde de. İngiltere'de işçi sınıfı seçimlerde oy hakkı için 30 yıl mücadele etmiştir. Fransız İhtilali'nden sonra Fransız işçi sınıfı grev hakkını kabul ettirebilmek için yüz yıla yakın uğraşmıştır. Şimdi, işçi bayramı olarak; birlik, mücadele, dayanışma günü olarak kutladığımız 1 Mayıs, 1886'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sekiz saatlik işgünü için yapılan mücadelede işçilerin öldürüldüğü gündür. Sosyalizmin uygulamada ilk gerçekleştirilişi de 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile olmuştur. Tarih göstermiştir ki, sonuç emeğin, kitlelerin zaferi oluyor her zaman.

Bugün dünya nüfusunun beşte ikisi sermayenin boyunduruğundan kurtulmuş olarak yaşıyor, işsizlik, yoksulluk, okulsuzluk, hastahanesizlik ve benzerleri nedir bilmeden; emeğine, yaptığı işe göre gelir alarak, maddeten ve manen insanca yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde halk kitleleri hem kendilerini boyunduruk altına almış emperyalizme, hem de kendi sömürücü sınıflarına karşı mücadele vererek ulusal ve toplumsal kurtuluşa yöneliyorlar. Bizde de işçi sınıfımızın yüz yılı aşkın bir mücadele tarihi var. İşçi sınıfımızın ve emekçi kitlelerin bugün sahip oldukları ekonomik, demokratik hak ve özgürlükler bu yüz yılı aşkın mücadelenin birikimiyle kazanılmıştır. Bu hak ve özgürlükler bir lütuf olarak verilmemiştir; söke söke alınmıştır.

Kardeşlerim!

Parti saflarından verilen kurbanların yanı sıra, Türkiye İşçi Partisi'nin örgüt merkezlerine, toplantılarına yapılan saldırıların sayısı bir bir hatırdada tutulamayacak kadar çoktur, ilk saldırı, 1962'de 141-142. maddelerin kaldırılması kampanyasında, tüm ilericiyi biraraya getiren, hınca hınç dolu Beyaz Saray toplantısına yapılan saldırıydı. Bunu Gültepe, Akhisar, Gaziantep, İstanbul, Ödemiş, Fatsa olayları ve kırkı aşkın daha başka saldırılar izledi. Parlamenteoya girdikten sonra Türkiye İşçi Partililer Millet Meclisi'nde dahi kanlı saldırıya uğradılar. Ama kardeşlerim, hiç mi hiç yılmadılar! Şimdi faşist cinayet şebekelerini tam yol piyasaya sürerek halkı, ilerici, demokratik, sol güçleri yıldırma, sindirme istiyorlar. Ama nafi! Bu amaçları gerçekleştiremeyecek, demokratik güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesi devam edecektir.

Kardeşlerim!

12 Mart döneminin, büyük sermaye sınıfına yani burjuvaziye en büyük armağanı, Türkiye İşçi Partisi'ni kapatması ve yöneticilerini meşhur 141. maddeden mümkün olan en ağır hapis cezasına çarptırması oldu. Ama Türkiye İşçi Partililer bundan da yılmadılar. Mahkeme salonunu bir foruma, sanık sandalyesini bir kürsüye çevirmesini bildiler. Sıkıyönetim Mahkemesi önünde de demokratik hak ve özgürlükleri ve bilimsel sosyalizmi cesaretle savundular. Bir adım gerilemediler.

Üç yıla yakın hapis yattıktan sonra tahliye olunca, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisini oluşturma çabalarına giriştiler. Ve birinci Milliyetçi Cephe hükümetinin kuruluşundan bir ay sonra, 1 Mayıs 1975'te Türkiye İşçi Partisi'ni tekrar kurdular. Türkiye İşçi Partisi'nin bu kuruluşu, gerici güçlerin toparlanıp, MHP'yi de içine alan en sağcı bir iktidar oluşturmaya karşı, MC'ye karşı, işçi sınıfımızın verdiği cevaptı. Şimdi Türkiye İşçi Partisi daha güvenli, daha sağlam adımlarla ilerliyor, işçi sınıfının politik hareketi gelişiyor, güçleniyor. Eskisinden daha dinamik, daha bilinçli, daha disiplinli! İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinden tüm sorumluluğuna sahip ve dövüşken! İşçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinden en küçük bir ödün verilmesine razı değil. 1 Mayıs 1979'da kanıtladığı gibi!

Türkiye İşçi Partisi, işçi, köylü ve emekçileri, ilerici, demokratik güçleri yarı yolda bırakmaz! O'na güvenebilirsin! Türkiye İşçi Partisi'nin mücadele tarihi, bunun açık kanıtıdır.

Dün ve bugün, Türkiye'nin dört bir yanında Parti örgütlerimiz Onur Günü toplantıları yapıyorlar. Mücadelemizin bayraklaşan tüm isimlerini saygıyla, sevgiyle,

onurla anıyoruz. Ama biz, ölenleri geçmişe, mücadele bayrağını uzlaşma hesaplarına teslim edenlerden değiliz! Ölülerimizin hesabını soracağız! Bizim sorduğumuz hesap, bütün işçilere, bütün köylülere, bütün emekçilere çektirilenlerin hesabı olacaktır! Şehitlerimizin bıraktığı yerden, öfkemiz bilenerek, kinimiz kabarak, saf-larımız çelikleşerek, sınıf mücadelemizi daha büyük bir çaba ile, daha büyük özve-rilerle, daha derin bir bilinçle yürütüyoruz! İşçi, yoksul köylü, emekçi kitlelerin ve ilerici, demokrat, yurtsever güçlerin iş ve güç birliğiyle faşizmi mutlaka yenecek, sömürü ve zulmü yok edeceğiz!

Yaşasın işçi sınıfımızın, yoksul köylüler ve ilerici, demokrat güçlerin örgütlü bir-leşik gücü!

Selam mücadelemizde yitirdiğimiz tüm yoldaşlara!

Selam Dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine!

Yürüyüş, Sayı 236, 15 Ekim 1979