

HÜKÜMET ANTI-DEMOKRATİK GİRİŞİM VE YÖNTEMLERDEN KAÇINMALIDIR

Basın açıklaması, 10 Temmuz 1978.

“Anarşiyi önleme” konusunda hükümet garip bir tutum içindedir.

İstanbul’da ardi ardına faşist kurşunlara hedef olan Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinin katillerini bulmak için bütün güçlerin seferber edilmesi gerekirken, polis, duvarlara yazı yazıp afiş asan bazı DİSK’li grevci işçilerin peşine düşmüştür. Polisin bu işçilere yaptığı muamelenin basında çıkan resimleri hem utanç vericidir, hem de gülünç. Polisler, ellerinde silah, üstlerine yürüyüp “kısıkvrak yakalamışlar” (!) bu boya ve fırçadan başka silahları olmayan işçileri! Sağcı kuruluşları hariç, hiç bir afişleme olmuyor ki, afiş asanlar polisçe engellenmesin, karakollara götürülmesin, tartaklanmasın. Hükümet, anarşiyi önleme çabalarında, afiş asma eylemleri ve POL-DER gibi yasal demokratik kuruluşlarla uğraşmayı baş sorun edinmiş görünümündedir. Sanki anarşinin sebebi bu ikisidir, bunlar engellendi mi, anarşi sorunu çözülecektir.

Hükümet afiş asmaların ve POL-DER’in üzerine düştüğü kadar cinayetlerin, bombaların, dinamitlerin peşine düşse bu kanlı olayların failleri ve kaynaklandıkları yuvalar bulunur, anarşi sona erdirilirdi. Ama hükümette olayların köküne inme, kaynaklarını kurutma yolunda ciddi çaba görülüyor. Çok az olayın failleri yakalanıyor, yakalananların da gerçek failler olup olmadıkları bilinmiyor, çünkü kovuşturma sürdürülüp sonucun ne olduğu kamuoyuna duyurulmuyor; olaylar ve dosyaları kapanıp gidiyor.

Durum çok ciddi ve düşündürücüdür. Sanki devletin, güvenlik örgütünün istihbaratı “anarşik olaylar” konusunda yok, veya işlemiyor gibidir. Bu durumun düzeltilmesine gidileceğine, yeni mahkemeler, polise yeni yetkiler ve yeni araçlar gibi yollara başvurulmak isteniyor. Oysa istihbarat işletilmedikçe, iz sürülmedikçe, suçlular tümüyle ortaya çıkarılmadıkça bu sözde önlemlerle sorun çözülmez. Zaten, bu önlemlerin ısrarla istenmesinden maksat onları işçilere, öğretmenlere, öğrencilere, tüm ilericilere karşı “yasal şiddet” araçları olarak kullanmaktır.

Hükümet yalnız ülke yararı açısından değil, kendi ömrünü uzatma açısından da hem istihbaratı işletmek, anarşinin kaynağına inerek onu kurutmak, hem de her türlü anti-demokratik girişim ve yöntemlerden, baskılardan titizlikle kaçınmak durumundadır. Anarşiye karşı etkin önlemler beklentileri şimdi Ağustos sonu atamalarına bağlanmış görünüyor. Durum kritik noktaya gelmiştir.

Çark Başak, Sayı 50, 16 Temmuz 1978