

GEÇMİŞTEKİ BAŞARILAR GELECEKTEKİ BAŞARILARIN GÜVENCESİDİR

Sovyetler Birliği'nde yayınlanan haftalık Novaya Vremya dergisine verilen demeç.

Türk-Sovyet ilişkileri, son zamanlarda, gerek hükümetler gerekse kamu kuruluşları arasındaki ilişkiler açısından giderek genişlemekte ve güçlenmektedir. Diğerleri bir yana, heyetinizin Barış Komitesi'nin daveti üzerine ülkemize yaptığı ziyaret de bunun kanıtıdır. Ülkemiz ve halklarımız arasındaki işbirliği konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Kanımızca Türk ve Sovyet halkları arasındaki bağların gelişip güçlenmesi, son derece olumludur. Devletlerarasında iyi ilişkilerin kurulması, halklar arasında gerçek dostluğu geliştirdiği sürece kalıcı ve sağlam bir niteliğe kavuşur. Bu da hiç şaşırtıcı değildir; çünkü, tüm halklar doğaları gereği barışsever ve dosttur. Çünkü, değişik ülkelerin halkları arasında hiçbir uzlaşmaz çelişki yoktur.

Burada özellikle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Dünyamızın önemli bir bölgesinde ortak sınıra sahip Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında doğal ve dostça ilişkilerin geliştirilmesi, ülkelerimizin hayati çıkarları ile tam bir uyum içindedir ve bu bölgelerde barış davasına katkıda bulunacak bir nitelik taşımaktadır.

Partimizin politik faaliyetinde nihai hedef kapitalizmden sosyalizme geçiş olduğuna göre, dünyanın ilk ve en gelişmiş sosyalist ülkesini ziyaret ederek 60 yıl içinde kazandığı başarıları gözlerimizle görmek, bizler için büyük önem taşımaktadır. İnanıyoruz ki, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve ülkenizin sosyalizmin inşasında elde ettiği başarılar, Sovyetler Birliği'nden öğrenecek ve diğer ülkelerde kullanılacak birçok deneyim olduğunu açıkça göstermektedir.

Türkiye'de ilerici demokratik hareketin ve bu arada özellikle partinizin güncel görevlerini nasıl tanımlayabilirsiniz?

Türkiye'de ilerici demokrat hareketin önündeki en acil görev faşizm tehlikesinin bertaraf edilmesidir. Bu tehlike son yıllarda giderek artan ölçüde gündeme gelmiştir. Türkiye, emperyalist güçlere büyük ölçüde bağımlı bir ülkedir; sürekli olarak bu güçlerin baskısı altındadır. Nihayet emperyalizm, faşizm dahil tüm gericiliğin başlıca destekçisi olduğuna göre, emperyalizmin oyunlarına karşı mücadele hayati bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Partimizin çizdiği platformda, tüm yurtsever, ilerici ve demokrat güçlerin işbirliği ve dayanışması, emperyalizme ve faşist tehlikeye karşı eylem birliği öngörülmektedir.

Kısaca özetleyecek olursak, mücadelemizin temel hedefleri şöyle sergilenebilir: İlk olarak, politik, ekonomik ve toplumsal alanlarda demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi. Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı nitelikte birçok yasa ve hüküm bulunmaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, demokrasinin

politik alanda geliştirilmesi ancak tekellerin ve büyük burjuvazinin ekonomik gücünün kırılmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için verilecek mücadele, partimizin ikinci önemli görevini oluşturmaktadır. Bu konuda partimizin programındaki hedef, bankacılık, madencilik, sigortacılık ve dış ticaretin yanısıra, ekonomide kilit mevkiileri tutan büyük işletmelerin devletleştirilmesidir.

Üçüncü olarak, emperyalizme karşı mücadelesinde, Partimiz, NATO'dan CENTO'dan ve diğer emperyalist örgütlerden çıkılmasını savunmakta, ABD ile ikili anlaşmaların feshini, Türkiye'deki yabancı askeri üslerin tasfiyesini ve yabancı şirketlerin varlıklarına devlet tarafından el konulmasını istemektedir.

Anti-emperyalist ve anti-faşist mücadeledeki somut hedefler, Partimiz tarafından benimsenen ve açıklanan "Demokrasi Bildirgesi"nde daha ayrıntılı bir biçimde sergilenmektedir.

Son bir soru: Sovyetler Birliği'nden hangi izlenimlerle ayrılıyorsunuz?

Sovyetler Birliği konusunda çok şey duyduk, çok şey okuduk. Ancak herşeyi bir kez de gözlerimizle görmek oldukça farklı. Bu benim Sovyetler Birliği'ne yaptığım ilk ziyaret ve bu ziyaret sonucunda Sovyetler Birliği'nin 60 yılda kazandığı büyük başarılarla bizzat tanık olduğumu söyleyebilirim. Gördüklerim bana şunu kanıtıyor: Ülkenizin hedef olarak seçtiği bütün büyük ve yeni görevler, aynı geçmişteki görevler gibi başarıyla yerine getirilecektir.

Yürüyüş, Sayı 141, 20 Aralık 1977