

## SEÇİMLER MC İLE CHP ARASINDA BİR REFERANDUM DEĞİLDİR

*11 Aralık'ta yapılacak olan yerel seçimler için düzenlenen toplantıdaki konuşmanın Yürüyüş dergisinde çıkan özeti.*

### **Sol, CHP Demek Değildir**

*Boran konuşmasına, yerel seçimlerin taşıdığı önem üzerinde durarak başladı. Boran, yerel seçimlerin önemine değinirken, AP ve CHP liderlerinin, mahalli seçimlerin önemini çarpıtarak yansıtmaya çalıştıklarına işaret etmiş, “seçimleri MC ile CHP arasında bir referandum” olarak göstermenin, seçmene başka alması tanımayan bir tuzak olduğunu söylemiştir. Boran “MC ya da CHP” mantığını eleştirirken şu görüşlere yer vermiştir:*

Türkiye'nin bugünkü koşullarına baktığımızda bir başka açıdan da bu mantığın geçersiz olduğunu görüyoruz. Eğer bu seçimlerde gerçekten bir referandum söz konusu ise bu referandum AP ya da MC ile CHP arasında değil, sağ ile sol arasında bir referandum olacaktır, ikisi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Türkiye'de ne AP sağla özdeş olan bir partidir ne de CHP niteliği ve kapsamı itibarıyla solla özdeş olan bir partidir.

*Boran daha sonra, “solla sağ arasındaki bir referandum”da, “sağ”daki ve “sol”daki oyların kendi içlerinde taşıdıktan önem de büyük olduğuna değinmiştir. Boran, CHP dahil solun toplam oyları aynı düzeyde kalsa bile bunun içinde TİP'in oylarının yükselmesinin, solun güçlenmesi anlamına geleceğini sözlerine eklemiştir.*

### **Karakaş, MHP'nin Adayı Olarak Başkan Olmuştur**

*Boran sözlerine CHP'nin uzunca bir süredir sürekli sağa kayışını özetleyerek devam etmiştir. Meclis başkanlığı seçiminde MHP ile yapılan işbirliğinin bu sağa kayış sürecinin en son ve belirgin halkalarından biri olduğuna değinen Boran, CHP'nin ön seçimlerdeki tutumu konusunda da şunları söylemiştir:*

Son yerel seçimler dolayısıyla yapılan önseçimlerde olup bitenler, CHP'nin ne kadar sağa kaydığını göstermektedir. Daha halkçı, halka hizmet sunmak isteyen, daha ilerici görünen bütün belediye başkan adayları önseçimlerde elenmiştir. Adaylıklar, daha sağda, genel merkezce daha itimat edilebilir kişilere bırakılmıştır.

Ve nihayet son meclis başkanlığı seçimi CHP'nin sağa kaymakta nerelere kadar gittiğini göstermektedir. CHP lideri Ecevit, gazetelerde çıkan beyanında “başkanlık seçiminde MHP'ye hiçbir ödün verilmemiştir” diyor. Gülmek mi yoksa ilerici demokratlık adına üzölmek mi lazım, düşünmeye değer. CHP lideri olarak MHP'nin ılımlı olma, anti-komünist olma uyarılarını hesap etmişsiniz, 15 kişi ayırmışsınız. Yani kendi partinizin içinde bir ayırım yapmışsınız. Sonunda 15 isim seçip MHP'ye sunmuşsunuz, onlar da bunlardan birini seçmişler. Gerçekte Cahit Karakaş, CHP'nin değil, MHP'nin adayı olarak meclis başkanlığına getirilmiştir.

## **Tuzla Buz Edilmesi Gereken Bir Mantık**

*Boran bundan sonra sol oyların ilerleme ölçüsünün yalnızca CHP'nin aldığı oylar olamayacağını tekrarlamış, bu arada CHP'yi sol değil sağ kanadın sol ucundaki bir parti olarak nitelendirmiştir. Boran bu konuda şunları söylemiştir:*

Türkiye İşçi Partisi'nin oyları anlamlıdır, önemlidir. Çünkü Türkiye İşçi Partisi toplumun ilerici, öncü ve temel gücü olan işçi sınıfının partisidir. Arkasında, işçi sınıfının müttefiki emekçi sınıflar vardır. “Biz esasen sosyalistiz, ama şimdi CHP'nin güçlenmesi gerek, biz de gönülden sosyalizme bağlıyız ama bu durumda ne yapalım, CHP'nin soluna bakın ne kadar dağılık, ne kadar perişan, bunlar birleşse de biz de oylarımızı versek” gibisinden, ünlü deyim ile timsah gözyaşları dökenler de var. Bu tür mantık yürütenlerin de üzerine gideceksiniz ve bu tür mantığı tuzla buz edeceksiniz. Bunlar, yalancı gerekçelerden, aldatıcı mazeretlerden başka şeyler değildir.

## **TİP'e Verilecek Her Oy Çift Oy Ağırlığı Taşıyacaktır**

*Boran, dünyanın hiç bir kapitalist ülkesinde “işçi sınıfını temsil ediyorum” diyen partilerin yalnızca bir tane olmadığını sözlerine eklemiştir. Boran daha önce eleştirdiği mantığın, en çok oy alan iki partinin dışında hiçbir partiye oy verilmemesine götürecek bir “tuzak” olduğunu tekrarladı. Boran konuşmasını şöyle sürdürdü:*

Anlatmamız gerekir ki, CHP yerine TİP'e oy verilirse, oylar kaybolmayacak tersine tam yerini bulmuş olacaktır. Anlatmamız gerekir ki, verilen oyların ağırlığı yalnızca sayılarında değildir, önemli olan, oy verilen partinin taşıdığı nitel ağırlıktır, işte bugün CHP'nin mecliste 214 milletvekili var. Daha önceki dönemde 190 milletvekili vardı. Ama bunca milletvekili ile CHP, 1965-69 arasında TİP'li 15 milletvekilinin vermiş olduğu mücadeleyi veremedi. Bugün de iniyor. Demek ki iş, koyun başı sayar gibi baş saymakta değildir. Bir arkadaşımızın dediği gibi TİP'e verilen her oy faşizme karşı sıkılmış bir yumruk olacaktır, veya yine belirtildiği gibi verilen her oy aslında çift oy ağırlığı taşıyacaktır.

## **Sosyalistler Nabza Göre Şerbet Vermezler**

*Boran konuşmasının bundan sonraki bölümünde yerel seçimlerde sosyalistlerin sorunlara yaklaşım biçimleri üzerinde durmuştur. Sosyalistler için hiçbir sorunun genel sorunlar bütününden ayrı düşünülemediğini belirten Boran, bu açıdan yerel sorunların da Türkiye'nin genel sorunları çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulamıştır.*

*Sosyalistlerin bu tür seçimlerdeki propagandasının, sorunlar karşısında “halkla birlikte yakınmak” olamayacağını belirten Boran, bunun yanısıra ayrı bir yanılığın da nabza göre şerbet vermek olduğunu belirtmiştir. Gerçekçi tutumun, sorunların genel sorunların bir parçası olarak alınmasında yattığını belirten Boran, sorunların bu bütünlük içinde kitlelere anlatılacağını, yine bu bütünlük içinde ancak yapılabilecek olanların vadedileceğini anlatmıştır.*

*Boran özellikle büyük kentleri ilgilendiren çeşitli yerel sorunlar üzerinde durmuş ve bunların kapitalist düzenin genel sorunları ile nasıl bağlantılı olduğunu, büyük ve orta çıkar çevrelerinin çıkarları ile bu sorunların çözümünün nasıl çeliştiğini örnekleri ile anlatmıştır. Özellikle trafik ve konut sorunları ile ilgili örneklerle konuşmasını*

*sürdüren Boran, gecekonduya yaşayanların sorunları üzerinde ağırlıklı olarak durmuş, sorunların kaynaklarına değinmiştir.*

*Boran sözlerini şöyle tamamlamıştır:*

CHP'li belediye başkanlarının bazı işler yapmalarına engel olanlar yalnızca MC iktidarı ile MC partileri değildir. CHP'nin kendi yapısı, kendi elemanları, ve yöneticileri de bu engeller arasında yer almışlardır. Orta burjuvazinin örgütlü gücü, belediye başkanlarının yalnız bırakılmaları için kendi partilerini etkilemiştir. Propagandalarımızda bunları da birer birer anlatacağız.

Özetlersek, hem yerel somut sorunlar üzerinde duracağız, hem de bu sorunları geniş çerçeveye, dışa bağımlı kapitalist düzene bağlayacağız. Bunlar yalnızca birer şikâyet konuları olarak bırakmayacağız. Sorunların nedenlerin anlatacağız. Bu nedenlerden hareketle de çözümlerini sergileyeceğiz.

Bunların tümünü birden başarabilmek zor ama şerefli bir görevdir. Dünyanın her yerinde işçi sınıfı partilerinin görevi zordur. Çünkü burjuva partiler mevcut sistem içinde mevcut değerlere göre nabza şerbet vererek oy toplamaya çalışırlar. Oysa sosyalistler kesinlikle hiçbir zaman nabza göre şerbet vermezler, önlerindeki görev bunun için zordur. Ancak daha önce de belirttiğim gibi tarihin çarkı, işçi sınıfından, işçi sınıfının partisinden yana dönmektedir. Ve böyle olduğu içindir ki Türkiye'de işçi sınıfının partisi zorlukları göğüsleyerek zafere ulaşacaktır.

Ergeç zafere ulaşacağımızdan hiç kuşku yok.

*Yürüyüş, Sayı 138, 29 Kasım 1977*