

ULUSAL BAĞIMSIZLIK ÜZERİNE

Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nde Partililerle yapılan sohbet toplantısındaki konuşmasının Çark Başak'ta çıkan özeti, 12 Nisan 1977.

İçine girdiğimiz seçim döneminde politik tartışmalar yurdumuzun temel sorunları üzerinde değil, burjuva partileri arasındaki çekişmeler düzeyinde sürdürülmektedir. Oysa Türkiye'nin hayati sorunları vardır ve halkımız seçimlerde tercihini yaparken bu sorunları ve çeşitli partilerin bu sorunlara ilişkin görüş ve tutumlarını iyi bilmek durumundadır. Bu temel sorunlardan başta gelen birisi, Türkiye'nin bağımsızlığı sorunudur. Yurdumuz, Amerika'nın başını çektiği emperyalist-kapitalist dünyaya bağımlı durumdadır.

Bugün vatan topraklarının bir bölümü askeri üsler ve dinleme tesisleri yoluyla Nato'nun ve Amerika'nın emrine verilmiştir. Yurt savunması Nato'ya ve Amerika'ya bağımlı kılınmıştır. Ortak Pazar'la yapılmış andlaşmanın dayattığı şartlar ve ilişkiler sanayileşmemizi baltalamakta, dış ticaret açığını gittikçe büyütmektedir. Sanayi, ticaret ve bankacılık alanlarında uluslararası tekellerle ortaklık kurmamış, işbirliği yapmamış, anlaşmalar imzalamamış tek bir büyük sermaye grubu yoktur. Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de büyük sermaye emperyalizmin işbirlikçisidir.

Bu durum kökünden değiştirilmedikçe, ulusal bağımsızlıktan, "büyük Türkiye" yaratmaktan, veya kişiliği olan dış politikadan söz etmek boş bir laf kalabalığıdır, aldatmacadır.

Emperyalizmle iş ve çıkar birliği içinde olan egemen sermaye sınıflarının iktidarları ve partileri Türkiye'nin tam bağımsızlığını gerçekleştiremez ve koruyamaz. Sermaye sınıfları yurt çıkarlarının değil, kendi kârlarının peşindedirler. Yurt çıkarlarının ve ulusal bağımsızlığın savunucusu ve koruyucusu ancak, emperyalizmin ve işbirlikçisi yerli büyük sermayenin çifte sömürsü altındaki işçi sınıfı ve müttefiki emekçi kitlelerdir.

Çark Başak, Sayı 29, 16 Nisan 1977