

YARINLARIN UMUDU İŞÇİ SINIFIMIZA SELAM

1. Büyük Kongre kapanış konuşması, İstanbul, 28 Şubat 1977.

Arkadaşlarım, üç gündür sürdürdüğümüz yorucu bir çalışmayı sona erdirmiş bulunuyoruz. Yorucu ama yorucu olduğu kadar, hatta yorucu olduğundan da çok daha fazla kıvanç ve sevinç verici bir çalışma oldu. Merkez Yönetim Kurulu raporu üzerinde söz alan delegelerden Yalçın Küçük arkadaşımız Türkiye İşçi Partisini nitel açıdan Türkiye'nin en büyük partisi olarak tanımladı. Daha sonra bir başka delege arkadaşımız da bu tanımlamaya katıldı. Bu arkadaşlarımız TİP'i nitel olarak Türkiye'nin en büyük partisi diye tanımlarken, bunu, hiç kuşkusuz, partinin kuruluşundan kongre gününe kadar sürdürdüğü çalışmalarına, örgütlenişine, dünya ve yurt sorunlarına koyduğu teşhise, ortaya koyduğu mücadele hedeflerinin ve izlediği politik çizginin geçerliliğine, isabetine dayanarak yaptılar. Ama şimdi tam bir inançla söyleyebilirim ki, ve herhalde bu arkadaşlarım da bu söylediklerime katılacaklardır, bu üç gün süren kongremiz de Partimizin nitel büyüklüğünü elle tutulur bir şekilde gözler önüne serdi. Böyle bir kongreyi sayıca bizden kat kat büyük olan, nicel olarak büyük olan partilerden hiç biri yapamadı, yapamaz da. Kendi ideolojileri dahilinde dahi, kendi ideolojik açılarından dahi dünya ve yurt sorunlarını ele alıp o sorunlar üzerinde az çok da olsa geçerli konuşmalar, tahliller, değerlendirmeler yapamadılar ve yapamazlardı. Partimizin kongresinin yapıldığı aynı günlerde sosyalist parti olmak iddiasında bir başka partinin de kurultayı yapıldı; ancak bir gün sürdü ve okuyabildiğimiz kadarıyla Genel Başkanlarından başka partililerde söz alıp konuşan da olmadı. Kongremizde ise delege arkadaşlarımız, çok sayıda delege arkadaşlarımız bilimsel sosyalizm açısından dünya ve yurt sorunları konusunda, parti çalışmaları konusunda tutarlı, geçerli, bilgili konuşmalar yaptılar. Gerçekten üstün seviyede bir kurultay oldu bu.

Partimizin nitel gücünü, büyüklüğünü gösteren diğer bir olgu da, bu kurultayda gene herkesin gözle görüp elle tutabileceği bir biçim ve ölçüde demokratik merkezîyetçiliğin ne olup ne olmadığını açık seçik ortaya çıkmış olmasıdır. Demokratik merkezîyetçiliğin kurultay çalışmaları düzeyinde ortaya çıkışıdır, bu. Delege arkadaşlarımız söz alarak büyük bir gönül rahatlığı içinde ve tam bir serbestlikle konuştular, Hiç bir müdahaleye, hiç bir kısıtlamaya tabi olmadan konuştular ve görüşlerini bildirdiler. Gene delege arkadaşlarımız, karar tasarısı üzerinde aynı gönül rahatlığı ile, aynı serbestlikle tadil önermeleri getirdiler, görüşlerini savundular ve kongremiz büyük bir özgürlük içinde iradesini belirterek karar tasarısına son şeklini verdi ve onayladı. Ama diğer taraftan, bu özgürlük, serbestlik, demokrasi ortamı yanı sıra bu Kurultay üç gün boyunca, hiç aksamadan büyük bir disiplin içinde geçti. Ve dikkatlerden hiç şüphesiz kaçmadı ki, bu disiplin tepeden inme, merkezin dayattığı mekanik bir disiplin değildi. Parti delegelerinin, diğer üyelerin, görevlile-

rin gönülden benimsediği, gönülden kabul ettiği, kendi hür iradeleriyle kabul ettiği bir disiplindi. Bunun için de bu kadar mükemmel bir disiplindi. Çünkü tepeden dayatılan, merkezin dayattığı mekanik disiplin hiç bir zaman hür iradeyle gönülden kabul edilip benimsenen ve uygulanan disiplin kadar mükemmel olamaz.

Ve nihayet Partimizin niteliğini, gücünü gösteren bir üçüncü nokta, parti üyelerinde, delegelerinde, görevlilerinde kendisini gösteren Partililik bilinci oldu. En çok tekrarlanan sloganlardan birisi “Partimiz Silahımızdır” sloganı oldu. Diğer toplantılarımızda da hep böyle oldu. “Partimiz Silahımızdır” sloganı bizde sadece dillerde dolaşan, dille tekrarlanan bir slogan değildir. İçten, gönülden, dürüstlikle ve samimiyetle benimsenmiş bir slogandır. Partimiz gerçekten silahımızdır. Çünkü Partimiz gücümüzdür. Partimiz gücümüzdür, çünkü gücün kaynağı örgütlenmede, bilinçli, disiplinli, dayanışmalı örgütlenmede yatar. Aynı sayıda kişiler örgütlendiği zaman, bilinçli ilkelere dayanan biçimde örgütlendiği zaman, büsbütün başka bir güç olur, yeni nitelikte bir güç olur. Bir örgüt onu oluşturan kişilerin aritmetik toplamı değildir. O kişiler örgütlü hale geldikleri zaman, o toplamın çok üstünde bir nitelik ve bir güç kazanırlar. Onun içindir ki Partimiz silahımızdır, gücümüzdür. Hele bu örgütlü güç yüzyılı aşkın bir zamandan beri gerek teorik, gerekse pratik düzeylerde deneyden geçmiş, çelikleşmiş, doğruluğunu tekrar tekrar, sayısız defa isbat etmiş bir bilimsel teoriye, bilimsel sosyalizme dayanıyorsa, o zaman bu gücün karşısında durabilecek hiç bir karşı güç yoktur.

Şimdi bu kurultaydan hepimiz, inanıyorum ki, bilincimiz daha bilenmiş, Partimize inancımız, güvencimiz daha yükselmiş, çalışma şevkimiz, dinamizmimiz daha canlanmış, daha güçlenmiş olarak ayrılıyoruz ve bu güven, bu inanç, bu dinamizm ve şevkle işlerimizin başına döndüğümüz zaman görevlerimize daha candan, daha sıkı, daha büyük bir enerjiyle sarılacağız; Partimizi yeni aşamalara doğru yükselterek sürdüreceğiz, başarılarla ulaştıracacağız. Gücümüzün tükenmez kaynağı ve aydınlık yarınların umudu işçi sınıfımıza selam!

Çark Başak, Sayı 26-27, 16 Mart 1977