

## DEPREM FELAKETİNİN SORUMLUSU TABİAT DEĞİL DÜZENDİR

*Kartal İlçe Kongresindeki konuşmanın deprem felaketiyle ilgili bölümü.*

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, yetersiz gelir, işsizlik gibi sorunlar altında bunılırken bir de deprem felaketi geldi yaktı yüreklerimizi. Deprem bir tabiat olayı, önlenemez. Ama depremin doğurduğu felaket bir ölçüde önlenebilir, önlenemiyorsa bunun sorumlusu tabiat değil, insandır, toplum düzenidir. Kapitalizmin, hele Türkiye'ninki gibi geri kalmış bağımlı bir kapitalizmin her alanda görülen, bozukluğu keşmekeşi bu deprem felaketi konusunda da kendini göstermektedir. Her depremden sonra aynı ah ve vahlar, aynı serzeniş, aynı organizasyon bozukluğu ve yetersizliği.

Oysa Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğu ve hangi bölgelerinde depremlerin yoğunlaştığı biliniyor. Ülkemizde depremler bilmemeye olanak bırakmayacak kadar çok sık oluyor. Oysa ne depreme dayanıklı bir konut yapımı politikası uygulanıyor, ne de acele yardıma hazırlıklı olabilmek için bölgesel depolar, acil yardım merkezleri kuruluyor. Kırsal bölgelerde halkımız kerpiç ve yığma taştan evlerde oturdukça, kentlerdeki inşaat, depreme dayanıklılık sağlayacak tekniklerin kullanılması söyle dursun, normal sağlam inşaat standartlarına göre dahi kontrolden uzak kaldıkça, her depremde halkımızın binlerce ve binlerce kurban vermesi kaçınılmazdır.

Toplum yaşamımızla ilgili hangi sorunu ele alsak, sebepleri kapitalist düzene gelip dayanıyor. Bütün bu irili ufaklı sorunların temelden çözümü için iktidarın büyük sermaye sınıfının elinden işçi sınıfının eline geçmesi gerek. İşçi sınıfının, emekçi sınıflarla ortaklıklar kurarak gerçekleştireceği iktidardır ki ancak sorunları planlı, akılcı, geçerli yöntemlerle çözüm yoluna sokacaktır.

*Çark Başak, Sayı 20, 1 Aralık 1976*