

## ŞİLİ HALKIYLA DAYANIŞMA

*“Şili Halkıyla Dayanışma Gecesi”nin açılış konuşması, İstanbul, 14 Kasım 1976.*

Şili halkıyla dayanışma gecemize hoş geldiniz.

Gelmenizle gücümüze güç kattınız. Bu toplantının önemi ve anlamı sadece bu gece burada binlerce insanın gönülden bir coşkuyla, şevkle buraya toplanmış olması değildir. Şu anda burada bulunmayan ama gönülleri ve düşünceleri bizimle beraber olan daha onbinlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan var Türkiye’de ve tüm dünyada.

Şu anda bilmediğimiz ülkelerde bilmediğimiz insanlar bu çeşit toplantılar, gösterilerle, direniş ve mücadelelerle emperyalizme ve faşizme karşı mücadele vermektedirler. Aralarında fiili hiç bir bağ ve temas olmasa dahi, bunlar arasında, yani hepimiz arasında koparılmaz bir bağ, bir dayanışma, bir birlik vardır. Çünkü hepimiz ortak bir düşmana karşı ortak bir mücadele içindeyiz. Yaşasın bu mücadelemiz!

Bu gibi toplantıların, gösterilerin hem simgesel hem de işlevsel bir anlamı, görevi, önemi vardır. Bir yandan dayanışma ruhunu, faşizme ve emperyalizme karşı ortak mücadelenin koparılmaz birliğini dile getirir, simgeleştirir; diğer yandan bu simgeleştirme ve dile getirme ile insanları harekete, coşkuya sevkeder. Aralarındaki birleşmeyi koparılmaz bir hale getirir, pekiştirir, perçinleştirir. Bu alanda çok etkili olur. Bu gece burada toplanmış olmakla, bilincimizi bir kez daha pekiştiriyor, keskinleştiriyoruz. Mücadele azmimizi, amacımıza olan azmimizi bir kez daha pekiştiriyoruz. Mücadele azmimizi dosta ve düşmana karşı bir kez daha kanıtlamış oluyoruz.

Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi çok yönlü bir mücadeledir. Siyasal ve ekonomik, sosyal alanda olduğu kadar, sanat edebiyat alanında, düşün alanında da verilen ve verilmesi gereken bir mücadeledir. Bu gece aramızda bulunmalarından sevinç ve onur duyduğum Şilili yurtsever sanatçılar İsa-bel ve Angel Parra, Patricio Castillo böyle bir devrimci bilinç içinde kendi halklarının, Şili halkının mücadelesini ve davasını dünyanın dört bir yanına duyurmak ve bu mücadeleye destek ve yardım sağlamak konusunda devrimci görevlerini yapmakta olan sanatçılardır. Yürekten selamlıyorum.

Yine aramızda bu gece bulunan kendi sanatkârlarımız düşünürlerimiz yazarlarımız da aynı devrimci bilinç ve görev bilinci içinde Türkiye’deki antifaşist mücadeleye, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine kendi alanlarında değerli katkılarda bulunan arkadaşlarımızdır. Onları da dostluk ve saygı ile selamlıyorum.

Bu geceki gibi gösterilerin, toplantıların kısaca işaret etmeye çalıştığım önemi ve anlamı olmakla birlikte Şili halkıyla ve dünyada bağımsızlık, demokrasi mücadelesi veren diğer bütün halklarla dayanışmamızı asıl kendi ülkemizde faşizme ve emperyalizme karşı bağımsızlık, demokrasi mücadelesini vererek, yoğunlaştırarak da zafere ulaşacağı güne kadar azimle sürdürerek yerine getirebiliriz.

Bugün dünyada mücadele aynı düşmana karşı verilmektedir. Viet-Nam'da Angola'da, Şili'de, Türkiye'de aynı düşmana karşı savaş verilmiştir ve verilmektedir. Yerli faşizmler ise emperyalizmin ortaklarıdır. Faşizm ve emperyalizm bir madalyonun dışı ve içi dönük iki yüzü gibidir. Tüm dünyada emperyalizm tek ve bütündür. Faşizm de tek ve bütündür. Faşizme ve emperyalizme karşı halkların, işçi sınıfının, emekçi kitlelerin verdiği mücadele de tek ve bütündür.

Küba'da, Viet-Nam'da, Angola'da emperyalizmin kapı dışarı edilişi, tüm dünyada emperyalizmi gerilettili, zayıflattı. Bu gerileme ve zayıflama, diğer ülkelerdeki, bu arada Şili ve Türkiye'deki mücadeleye de yardımcı oldu. Günümüzde toplumlar arası ilişkilerin yoğunlaşmasıyla, haberleşme araç ve şebekelerinin gelişmesiyle, dünyanın dört bir yanındaki her ülke diğerleri ile bir etki ve tepki alanına girmiş bulunmaktadır. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı giderek genişleyen halkalar gibi bir toplumda olup bitenler diğer ülkelere yayılmakta, onları etkisi altına almaktadır. İşte bu nedenledir ki Şili halkıyla olan dayanışmamızı, bir yandan böyle toplantı ve gösterilerle, propaganda ve ajitasyonlarla kamuoyumuza, halk kitlelerimize anlatmaya tanıtımaya çalışırken, diğer yandan da asıl görevimizi unutmayacağımızı, yani emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizi azimle sonuna kadar zafere ulaşıncaya kadar yürüteceğimizi belirtmek isterim.

Şili halkı emperyalizme ve faşizme karşı Şili işçi sınıfı partisinin önderliğinde yürüttüğü mücadelede yeni nitelikler taşıyan bir deneye girişmişti. Bu girişime 1973 yılının 11'inde hunharca set çekildi. Şili halkının yiğit mücadelesi yenilgiye uğrar gibi oldu. Öyle bir görünüm aldı, öyle bir görünüm aldı diyorum, çünkü bu mücadele devam ediyor. Daha yoğunlaşarak, daha güçlenerek, daha büyük bir adımla, daha büyük bir hız ve hınçla devam ediyor.

Zafer kazanılınca eski hatalar düzeltilecek, eksiklikler tamamlanacaktır. Ama mücadelenin dayandığı temel ilkeler doğruluğunu ve geçerliliğini koruyacaktır. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yolu, sosyalizme giden mücadelenin yolu, dikensiz bir gül bahçesinden geçmez. Tersine, bu yol çok engebelidir, engellerle doludur. Zaman olur hareket duraklayabilir, hatta gerileyebilir. Hareketin durakladığı ve gerilediği haller tarihte görülmüştür. Ama her duraklama gerileme döneminden hareket, daha büyük bir birikim ve hırs kazanarak çıkar. Hiç kuşkumuz yok ki, Şili'de de öyle olacaktır. Şili'de de hareket, gün geçtikçe daha büyük bir birikim, daha büyük bir hız ve güç kazanacaktır. Şili'de emperyalizmin faşizmin günleri sayılıdır.

Şili halkıyla dayanışmamızı dile getirmek üzere toplandığımız bu gecede, Şili'nin yiğit başkanı Allende'nin anısını saygıyla anıyorum. Ve Şili'deki tüm siyasal tutuklulara, Luis Corvalan'a özgürlük diliyorum. Dilemekten de öte talep ediyorum.

Dünyada faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren tüm halklara özgürlük, faşizme ve emperyalizme ölüm!

Yaşasın sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi mücadelemiz!

*Çark Başak, Sayı 20, 1 Aralık 1976*