

CANA KIYMA OPERASYONLARI DURDURULMALIDIR

Basın açıklaması, 28 Ocak 1976.

Polisin başta gelen görevi can güvenliğini sağlamak, korumaktır. MC iktidara geldiğinden beri durum tersine dönmeye başlamıştır. Komandoların peşpeşine düzenledikleri silahlı saldırıların hiçbirini önleyemeyen veya önlemeyen güvenlik görevlileri, saldırısız, olaysız bir protesto yürüyüşü yapanların üzerine panzerlerle gidip bir gencin daha ölümüne, yedi kişinin daha yaralanmasına sebep oldular. Böyle bir davranış, şiddet hareketlerini önleme ve bastırma değil, tam tersine bu çeşit olayları yaratma, kışkırtma davranışdır, hiç bir gerekçe ile haklı, hatta mazur gösterilemez.

Güvenlik kuvvetlerinin, polisin, can güvenliğini koruma görevi, suçlular aranır, sanıklar tutuklanmaya çalışılırken de yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Polisin görevi sanıkları yakalayıp adalete teslim etmektir, resen cezalandırmak, ölüm cezasını infaz etmek değil. Gerek İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki olayda, gerekse Malatya olayında ilgili güvenlik görevlileri yetkilerinin dışına çıkmışlar, yakalanması gereken, henüz sanık durumunda olan kişilerin ölümüne sebep olmuşlardır. Malatya olayı konusunda çıkan çelişkili haberler ve ilgili yetkililerin verdikleri çelişkili beyanlar zihinlerde bir takım kuşkular ve sorular yaratmaktadır. Olayın bu cephesinin mahkeme safhasına intikal etmesinin istenmemiş olabileceği ilk akla gelen ihtimaldir. Zeytinburnu ve Malatya olayları resmi makamlarca mutlaka açıklığa kavuşturulmalı, kamuoyuna inandırıcı bilgiler verilmelidir. Güvenlik görevlilerinin cana kıyan operasyonları mutlaka durdurulmalıdır.”

Çark Başak, Sayı 1, 13 Şubat 1976