

SELAM TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİNE

1. *İl Temsilcileri Toplantısı’nın açılış konuşması, Ankara, 22 Kasım 1975,*

Dünyadaki Durum

Partimiz kurulduğu Mayıs başından bu yana dünyadaki duruma bakıldığında şu gelişmelerin yer aldığı görülür.

- 1- Emperyalizmin askeri ve siyasi alanlarda gerilemesi,
- 2- Kapitalist dünya bunalımının derinleşerek sürmesi,
- 3- Sosyalist kamptaki bölünmenin dünyadaki kapitalizm-sosyalizm saflaşması-na ve mücadelesine yansımalarının belirginleşmesi.

Bugün dünyadaki temel siyasal olgu, tüm somut siyasal olayların altında yatan ve onları belirleyen olgu, kapitalizm-sosyalizm mücadelesidir. Bu toplumsal sistemler mücadelesi, somutta, bir yandan bu sistemlere sahip ülkelerin, devletlerin mücadelesi, bir yandan da sınıflararası mücadele biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Ulusal Kurtuluş Mücadele ve savaşları da sistemler arası mücadelenin bir parçası, bir üçüncü cephesidir.

Bu mücadele ve savaşlar, dışa doğru emperyalist kapitalizme karşı; içe doğru da, kapitalizm öncesi ilişki ve sömürü ile kapitalizme karşı verilmekte ve gittikçe sosyalizmi hedef alan hareketler niteliğini kazanmaktadır. Bu üç boyutlu sistemler arası dünya devrimci mücadelesinin başını çeken sosyalist sistemdir.

Detente (yumuşama) politikası ve barış içinde bir arada yaşama ilkesi ve uygulamaları bu mücadelelerin ortadan kalkması, hatta gerilemesi anlamına gelmez. Detente’in ve barış içinde birarada yaşamanın anlamı, sistemler mücadelesinin silahlı sıcak savaşa, bir 3. Dünya Savaşına dönüşmesini önlemektedir. Detente ve barış içinde birarada yaşama, emperyalizmin boyunduruğu altındaki ülkelerin anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşları vermelerine engel değildir. Ezilen ulusların kendilerini ezen emperyalist devletlere karşı kesin mücadele vermeleri doğaldır, doğaldan da öte, şarttır ve bu ulusal mücadele, şartlar gerektirdiğinde, silahlı savaşa dönüşür. Bu gibi durumlarda dünya işçi sınıfı hareketi ve sosyalist ülkeler ulusal kurtuluş savaşı verenlerin yanında yer almakta, onlara yardımcı olmaktadır. Dün Vietnam’da böyle olmuştur, bugün Angola’da böyle olmaktadır. Ama, termonükleer silahların kullanılacağı bir dünya savaşı, ulusal kurtuluş mücadelesi veren ülkeler de dahil, tüm insanlık için bir felaket olacak, dünyadaki kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecini, geçici bir süre için de olsa, önemli ölçüde aksatacaktır. Barış içinde birarada yaşama ilkesinin ve bunun doğurduğu detente politikasının amacı bu sonucu önlemektedir. Dünyadaki kapitalizmden sosyalizme geçiş süreci, bir dünya savaşına lüzum kalmadan, barış içinde birarada yaşama şartları altında politik, ekonomik, sosyal ve ideolojik mücadelelerle ilerleyip sonuca varabilir.

Dünyadaki gelişmelere bu açıdan bakılınca, emperyalist-kapitalist dünyanın as-

keri ve siyasi alanlarda gerilediği açıktır. Vietnam savaşının sona erışı ve ardından Güney Vietnam Van Tiyö rejiminin devrilmesi, Kamboçya'da demokratik, halkçı güçlerin zaferi ve Laos'daki sol iktidarın oluşması bu gerilemenin başta gelen en önemli belirtileridir. ABD'nin bu bölgede en güvendiği ve üslendiği ülke olan Tayland da kaynaşmakta, ABD'ye karşı bir tutum içine girmiş bulunmaktadır.

Bununla beraber ABD emperyalizmi Güney Doğu Asya'yı gözden çıkarmış değildir. Çin Hindi ülkelerindeki bağımsızlık ve sosyalizm doğrultusundaki gelişmeleri o bölgenin sınırları içinde tutup dışa yayılmasını önlemeye ve Filipinler'den, Hint Okyanusu'ndan, Pakistan ve Türkiye'den geçen bir hat üzerinde tutunarak Asya'da nüfuz ve etkisini sürdürmeye çalışmaktadır. Hindistan'da, Bengladeş'te, Avustralya'nınki kadar bir solculuğa, bir bağımsızlık politikasına tahammülü yoktur. Hindistan'da İndra Gandhi kendisine karşı girilen oyunu bozmuş, tehlikeyi hiç değilse şimdilik atlattığı görünmektedir. Bengladeş'de Muciburrahman'ın ortadan kaldırılışı ABD açısından meseleyi halletmemiş, ülke bir darbeler ve karşı darbeler süreci içine girmiştir. Aslında, bütçenin senato'da sağcılarca reddedilmesi yüzünden doğan hükümet krizi dolayısıyla değil, yabancı sermayeye karşı tedbirler aldığı, daha bağımsız bir dış politikaya yöneldiği için başbakanlıktan alınan Avustralyalı sosyal demokrat Whitlam politik mücadelesini sürdürmekte ve ülkesinin işçi sınıfından, halkından büyük destek görmektedir. Bu üç ülkeye ABD'nin müdahale zorunda kalışı, tüm aksine çabalara rağmen, sola yönelişin ve ulusal bağımsızlık hareketinin dünyada yayılmaya ve tutunmaya devam ettiğinin kanıtlarıdır.

Asya'da ve onun güneyinde bu oluşumlar ve sorunlar yer almakla birlikte, sistemler mücadelesinin odak noktaları Asya'dan Orta Doğu'ya ve Güney Avrupa'ya kaymıştır. Orta Doğu sorunu henüz bir çözüme kavuşmaktan uzak olmakla beraber, ABD kendi politikasını yürütmekte puan kazanmıştır. Bu kazancın başlıca amili Mısır'dır. Enver Sedat, yönetimi aldığından beri Mısır içte devletçiliği tasfiye edici, burjuvaziyi güçlendirici bir uygulamaya girmiş ve dış politikasında Sovyetler Birliğinden uzaklaşarak ABD ile yakınlaşmaya yönelmiştir. Mısır, İsrail meselesinden kurtulmak istemektedir. Bu meseleyi, kendi ulusal çıkarları ve gelişmesi için bir engel olarak görmektedir. Başka bir deyimle, Mısır, Arap milliyetçiliğine sırt çevirmekte, kendi başının çaresine bakmaya yönelmektedir. Mısır'ın bu eğilimi ABD'nin işini kolaylaştırmıştır. İsrail ile yapılan ara anlaşması sonucu Mısır, İsrail'i bir devlet olarak tanımış ve belli bir süre için silâhlı savaşa başvurmamayı kabul etmiş olmaktadır. Kısacası Mısır, Filistinlilerin ulusal hakları ve Suriye'nin Golan Tepeleri sorunlarını bir yana bırakıp kendi derdine düşmüş, ayrı bir çözüm aramıştır. Böylece, esasen hiçbir zaman sağlam ve uyumlu bir bütün oluşturmamış olan Arap Ülkeleri Birliğinde önemli bir gedik açılmış, bir bölünme yaratılmıştır. Arap dünyasında oldu olası ilerici ve gerici güçler ayırımı ve sürtüşmeleri vardır ve bunun için de Arap Birliği güçlü bir biçimde gerçekleşmemiştir. Mısır'ın yeni politik yönelişi ile bu bölünme daha da keskinleşmiştir.

Mısır'daki bu gelişmelerin bir anlamı da Mısır küçük burjuva radikalizminin iflâsını kanıtlamasıdır. İşçi sınıfı hareketinin bastırıldığı, partisinin kapatıldığı şartlar altında sosyalizme geçilemiyor. Arap sosyalizmi, şu sosyalizmi, bu sosyalizmi adı altında yeni sosyalizm türleri icat etmeye kalkışmak, bir ülkeyi emperyalizm-

kapitalizm boyunduruğundan kurtarıp sosyalizm doğrultusunda gerçek bir kalkınma ve bağımsızlaşma yoluna sokmayı sağlayamamaktadır. Şüphesiz, her ülkenin sosyalizme geçişi ve sosyalizmi kuruşu kendi tarihsel şartlarına göre ve o şartların gerektirdiği biçimlerde olacaktır. Sistemin her ülkede uygulaması, özünde, içeriğinde sosyalist, biçiminde ulusal olacaktır. Ama sosyalizmi sosyalizm yapan içerik tektir, evrenseldir.

Orta Doğu sorunu, tek tek Arap ülkelerinin İsrail ile ayrı ayrı anlaşmalar yapması biçiminde çözümlenemez, çözümlenmeye çalışılmamalıdır. Bu, İsrail'in ve arkasındaki ABD emperyalizminin yararına, Arap halklarının zararına olur. İsrail'in bir devlet olarak varlığını kabul etmek kaçınılmazdır. Mesele, İsrail'in bir devlet olarak varlığı değil, Orta Doğu'da Amerikan emperyalizminin sıçrama tahtası olması ve şoven bir genişleme politikası gütmesidir. Bu önlenmelidir. Oysa yapılan ara anlaşması, İsrail'in bu niteliğinin daha da güçlendirilmesi yollarını açmıştır, İsrail ABD'den büyük askerî ve ekonomik yardımlar ve bazı haberlere göre, çok uzun menzilli füzeler alacaktır. Böylesine geniş bir menzil komşu Arap ülkelerini içine aldığı gibi, Anadolu'nun Doğu kesimini de Ankara'ya kadar kapsamaktadır.

İsrail'in emperyalizm aracılığını ve genişleme siyasetini Arap ülkeleri ancak birlik halinde hareket ederek önleyebilirler. Cenevre konferansı yeniden toplanmalı ve Orta Doğu sorunu tüm ilgili taraflarca birarada müzakere edilerek bir çözüme kavuşturulmalıdır. Türkiye'nin yeri, ilerici Arap ülkelerinin yanında olmalıdır.

Sistemlerarası mücadelenin bugün somutta sivri uç verdiği, alevlendiği bir diğer bölge Güney Avrupa'dır. Yakın yıllara kadar Güney Avrupa faşist rejimlerin hüküm sürdüğü ve faşizm tehlikesinin belirlediği ülkeler bölgesiydi. Gerçekten de, İspanya ve Portekiz'de uzun yıllardır koyu faşist yönetimler hüküm sürüyor, Yunanistan'da askerî cunta ülkeyi demir pençesinde tutuyor, Türkiye 12 Mart dönemini yaşıyordu. İtalya ise demokrasi ile faşizm arasında tehlikeli bir sallantıdaydı; bugün de güçlü işçi ve müttefiki emekçi kitleler hareketi faşist eğilimi göğüsleyip geriletebilmekte, ama teknelci büyük burjuvazinin ve ardındaki ABD'nin direncini kırıp iktidarı alamamakta, hatta iktidara katılma durumuna gelememektedir. Şimdi, İtalya hariç, diğer dört ülkede durum değişmiştir ve daha da değişmeye adaydır. Türkiye 12 Mart döneminden çıkmış, Yunanistan'da askerî cuntanın yerini parlamenter demokrasi almış, İspanya'da demokratik güçlerin mücadelesi yükselmiş, Franco'nun ölümü ile önemli değişikliklerin olması beklenir hale gelmiş, Portekiz'de ise kırk yıllık faşist rejim ortasından patlıyarak ilerici, sol güçler sahneyi doldurmuştur. Böyle olmakla birlikte söz konusu bu ülkelerde henüz demokratik güçler, halk kitleleri lehine zafere kazanılmış, durum açıklığa kavuşmuş ve oturmuş değildir. Türkiye'nin 12 Mart döneminin, anti-demokratik baskıcı uygulamaları, kısıtlamaları değişik biçimlere büründürülerek sürdürülmektedir. Yunanistan'da cunta gitmiş ama yerini sağcı, gerici Karamanlis iktidarı almıştır; cuntanın toplumsal dayanaklarına, ekonomik kaynaklarına dokunulmadığından orduda tasfiyelere gidilmeyip silahlanmaya hız veren militarist bir ortam geliştirildiğinden Karamanlis hükümetinin yeni bir askerî yönetimle yer değiştirmesi ihtimali her zaman düşünülebilir.

ABD ve AET şimdi tüm çabalarını Portekiz ile İspanya üzerinde yoğunlaştırmaktadır: ABD'nin faşist rejimlerden bir şikâyeti yoktur; AET ve diğer Kuzey Av-

rupa ülkeleri ise, faşizmin yerini çoğulcu demokrasinin almasını ve bu iki ülkenin AET'nin ekonomik ve politik alanına girmesini yeğliyordu. Ama faşizm bir kere çatlayıp yarılmış, yıkılan bentlerden suların birden taşması gibi, demokratik, sol hareketler birden fişkırtıyor, ABD ve Avrupa tekellerinin, büyük sermayesinin çıkarlarını tehlikeye düşüren boyutlar kazanıyor. Şimdi ABD ve Avrupa Portekiz'de bu boyutları kesip güdükleştirmeyi, İspanya'da ise bu boyutları kazanmasını önlemeye çabılıyor. Gerek ABD, gerekse AET, çok partili parlamenter rejimi ve sosyal demokrasiyi, sağcı güçlerin, sermaye sınıflarının politik ve ekonomik gücünü ve kendilerinin ekonomik, politik çıkarlarını koruyacak, kitlelerin devrimci hareketini durduracak bir araç olarak görmekte, çabalarını buna yöneltmektedirler. Sosyal demokratlara ve bir kısım sendikalara CİA'nın akıttığı milyonlar bu amaç içindir. Kısa vadede ne olacağı henüz belli değildir, ama uzun vadede işçi ve emekçi sınıfların zaferi kazanacağı kesindir, çünkü tarihin akışını uzun süre kimse engelleyemez, durduramaz.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın Helsinki toplantısında vardığı sonuç emperyalizmin gerileyişinin -bu kez politik alanda- bir başka belirtisidir. Emperyalist kapitalist ülkeler, gönülden isteyerek bu konferansa katılmış, sonucunu kabullenmiş değildirlere. Teklif Sovyetler Birliği'nden gelmiş, sosyalist ülkelerce desteklenmiş ve ABD ile Batı Avrupa ülkelerine kabul ettirebilmek uzun, ısrarlı çabayı gerektirmiştir. Burjuva basınının Helsinki Toplantısının ve sonuçlarının uygulama kabiliyeti olmadığı yollu eleştirilerine, küçümseme çabasına rağmen, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın toplanabilmesi ve olumlu sonuca varması, dünya demokratik, ilerici, sosyalist hareketi için üstün başarıdır.

Emperyalist-kapitalist dünyanın gerilemekte oluşunun bir başka belirtisi de bu dünyanın üç yıldır içine düştüğü ve bir türlü kurtulamadığı ekonomik bunalımdır. Durgunluk ve görelî gerileme dönemleri bundan önce de zaman zaman olagelmıştır, ama bu defa içine düşülen durumun bu nitelikte olmadığı, gerçek bir bunalım -kriz- içinde bulunduğu Batı'nın burjuva iktisatçılarınca da kabul edilmektedir. Oysa 1929 bunalımından beri artık ekonomik bunalımların atlatıldığı, bir daha hiç olmayacağı sanılıyor, iddia ediliyordu. Batılı iktisatçıları ve devlet adamlarını şaşır-tan durum, hem ekonomik durgunluğun ve işsizliğin, hem hızlı enflasyonun aynı zamanda varoluşu, aynı zamanda gelişmesidir. Daha önceleri bu iki durum sıra ile yer alırdı. Enflasyon başını alıp gitmeye başladığında parasal tedbirler ve devlet müdahaleleri, yatırımları yoluyla dizginlenir, durgunluk ve işsizlik başgösterdiğinde kredi muslukları açılır, faiz hadleri düşürülür, teşvik tedbirleri alınır, ekonomi canlandırılırdı. Keynes'ci ekonomi politiğe dayanan bu alışılmış tedbirler artık sonuç vermiyor ve burjuva iktisatçıları yüz yıldır tarihin çöp sepetine atmaya ve atılmış gibi göstermeye çalıştıkları Marks'ın ekonomi politiğini yeniden ele almak zorunluğunu duyuyorlar.

Yine de, kapitalist toplumlar yöneticileri için, öteden beri uygulaya geldikleri yöntemlere, bunların yetersizliklerini ve rizikolarını bile bile, kullanmaktan başka bir seçenek bulunmuyor. Kapitalist sistemi değiştirmeleri, sosyalizme yönelmeleri söz konusu olmadığına, olamayacağına göre, başka çareleri yoktur. Enflasyon ile işsizlik arasında bir seçme yapma durumundadırlar. İşsizliği daha büyük bir belâ

gördüklerinden, enflasyonu daha da şiddetlendirecek tedbirlere başvurma pahasına, ekonomiyi canlandırma yolunu seçiyorlar. Kapitalist ülkelerin öncelikle işsizliğe çare bulmaya koyulmaları doğaldır, çünkü kapitalistlerin temel korkusu sosyalizmdir, onu getirecek ve kuracak olan işçi sınıfıdır. İşsizlik ise, işçi sınıfının hareketliliğini artıran bir etkidir. Seçtikleri, ekonomiyi canlandırma yolu, açık finansmana gitmektir. ABD bütçesinde halen muazzam açık vardır; F. Almanya'nınki de öyle. Bu açıklar para çıkartarak karşılanacaktır. Para arzının artırılmasıyla piyasanın canlanacağı, yatırımların yükseleceği umulmaktadır. Bu açık finansmanla ABD ve F. Almanya gibi önde gelen kapitalist ülkeler, uluslararası ticareti, dış ülkelere yatırımları da hızlandıracaklar, yani diğer kapitalist ülkelere yardım edeceklerdir.

Başkan Ford altı büyüklerin son Ramboillet toplantısında, ABD ekonomisinin beklenildiğinden daha hızlı canlandığını söyledi. Oysa gelişmeleri yakından izleyen gözlemcilerin belirttiklerine göre, bu canlanmanın göstergeleri gibi ele alınan gelişimler aldatıcıdır. Örneğin, hizmetlerde ve devlet dairelerinde istihdam zorlanarak işsizliği azaltma yoluna gidildiği, taşıt araçları siparişlerinde artışın da bu araçlar fiyatlarının yükseltileceğinin aylarca önceden bildirilmiş olmasından doğduğu ileri sürülmektedir. Wall-Street'den gelen haberler 800 büyük şirketten 600'ünün iflâsın eşiğinde olduğunu bildirmektedir ve bunlar arasında Lockheed ve Chrysler gibi dev tekeller yer almaktadır. Kaldı ki, Batılı iktisatçılar, açık finansmana gidilmesi sonucu 1977'de enflasyon dalgasının tüm ağırlığı ile bastıracağını ve ekonomik bunalımın yeniden çok daha şiddetleneceğini şimdiden haber vermektedirler.

Geçen hafta sonu altı büyüklerin liderlerinin toplanişı durumun vahametinin bir işaretidir. Aralarındaki rekabete ve uyuşmazlıklara rağmen bir araya gelip işbirliğini pekiştirme, birbirleriyle uyumlu hareket etme olanaklarını aramışlardır. Ele alınan konular hep parasal ve ekonomiktir, en önemli kararları da uluslararası ticaretin hiçbir tahdit konulmadan, engellemeye uğramadan serbestçe yapılmasıdır. Bununla beraber, aralarındaki uyuşmazlıklar suyüzüne çıkmaktan geri kalmamıştır. Avrupa devletleri ekonomik krizden kurtulmada ABD'nin başı çekmesini, yükümlülüğün onun üstünde olmasını istemişler, ABD başkanı ise, Amerikan ekonomisindeki canlanmanın Avrupa ekonomisine çok az yansıdığını belirterek bu yükümlülüğün yakasını sıyırmaya çalışmıştır.

Batılı büyüklerin şu sıra işbirliğini güçlendirme girişimlerine başvurularının yakın nedeni Aralık ayında 3. dünya denilen az gelişmiş ülkelerle yapılacak toplantıdır. Bu ülkeler BM toplantılarında ve dünya ticaret, denizcilik konferanslarında kendi aralarında dayanışarak ortak çıkarlarını savunmakta, yeni bir ekonomik dünya düzeni istemekte, petrol ve hammadde fiyatlarını bir mücadele silahı olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu durum karşısında ve petrol krizinin bunalıma ekonomileri üzerindeki daha da bunalıtıcı etkilerini yaşamış olan Batılı ülkeler, 3. dünya ülkeleri karşısında birleşik bir cephe oluşturmak gereğini duymuşlardır. Bu demektir ki, iki ülkeler grubu arasındaki mücadeleler bu açık saflaşma nedeniyle daha çetin olacaktır. Bununla beraber, unutmamak gerekir ki, ne denli birleşmeye çalışsalar, işbirliğine koyulsalar, kapitalist ülkeler arasında rekabetler, çekişmeler ve uyuşmazlıklar devam edecektir; bu, kapitalist sistemin tabiatı gereğidir.

Ekonomik kriz de kapitalizmin tabiatı gereğidir. Alınan parasal, ekonomik ted-

birlerin istenilen sonuçları vermemesi bundandır. Bunalımın nedenleri yapısal olduğu için, asıl çaresi ekonomik yapıyı kapitalizmi değiştirmek, sosyalizme geçektir.

Yakın zamana kadar Keynes'ci yöntemlerle enflasyon ve işsizlik durumları kontrol altına alınabilirken, şimdi bu tedbirlerin sonuç vermemesinin nedeni, tekelci kapitalist yapının dünya çapında belirli bir düzeye gelmiş olmasıdır. Yirminci yüzyılın başından beri sürüp gelen ve sermayenin gittikçe yükselen oranlarda yoğunlaşip merkezileşmesinden doğan tekelleşmeler, bir yandan devlet ile iç içe geçip devlet tekeli kapitalizmi olgusunu yaratmış, öbür yandan da çok uluslu şirketler aracılığı ile tüm kapitalist dünyayı kapsamı ve kontrolü altına alan düzeye erişmiştir.

Çok uluslu tekel, imalât sanayii birimlerini dünya yüzeyinde çeşitli ülkelere dağıtır; dünya çapında mal stokçuluğuna, spekülasyonlara girişir; fiyatların piyasa mekanizmasına göre ayarlanmasını önler ve onları yükseltir; dünya ticaretini kontrol eder duruma gelmişlerdir.

Bizde bu konuların tartışılmasında üzerinde pek durulmayan, ama aslında son derece dikkat çekici olan bir olgudur ki, sosyalist sisteme geçmiş toplumlarda ne enflasyon, ne işsizlik, ne üretim düşmesi, ne talep yetersizliği vardır. Bu ülkeler petrol krizi dolayısıyla da, bir sarsıntı geçirmemişlerdir. Ekonomileri, merkezî planlamalarına göre gelişmeye devam etmektedir.

Dünya sosyalist sisteminin varlığı ekonomik krizin bir başka temel nedenidir. Kapitalizmin faaliyet alanı, pazarları daralmıştır. Dünya nüfusunun üçte biri kapitalist alanın dışına çıkmış, sosyalizme geçmiştir. Sosyalist ülkelerle ticareti geliştirmeye ve bazı yatırımların yapılmaya başlanması bu daralmayı telâfi etmemektedir; zira hem nicelik açısından derde deva olacak ölçüde değildir, hem de sosyalist ülkeler ticaret ve yatırım ilişkilerini kendi planlarına uygun, kendi hesaplarına gelir biçiminde düzenlemektedirler; ekonomilerinin kontrolleri kendilerindedir. Kapitalizm, kendi alanında yaptığı üzere, sosyalist ülkelerle ilişkilerinde istediği gibi at oynatmamaktadır. Kapitalizm kendi alanının, pazarlarının daralmış olmasının sıkıntısını çekmektedir.

Ekonomik krizin doğurduğu ve daha da doğuracağı sosyal sonuçlar kapitalistleri korkutmaktadır. Dünya devrimci işçi sınıfı hareketi yükselmektedir, özellikle Avrupa'nın kilit ülkeleri olan Fransa ile İtalya'da. Bu iki ülkede işçi sınıfı iktidarı almanın eşiğine gelmiştir. Bu olduğu zaman, tüm Avrupa, hatta tüm kapitalist dünya etkilenecektir. Domino teorisi şimdi Avrupa için geçerlidir, İngiliz İşçi Partisinde ve Alman Sosyal Demokrat Partisinde sol kanat güçlenmektedir. Skandinav ülkelerinde uzun süre iktidarda kalmış olan sosyal demokrat yönetimler artık eski gücünden kayıplara uğramış, yetersiz kalmışlardır. Şüphesiz ekonomik bunalım ve toplumsal mücadelelerin yükselişi sağ güçleri, faşizm eğilimlerini de harekete geçirmektedir. Ama dünyanın temel gidişi sosyalizme doğrudur ve sınıf güçleri dengesi sürekli işçi ve emekçi kitlelerden yana dönüşmektedir, işçi sınıfı öncülüğünde tüm emekçi kitlelerin, ilerici, demokratik güçlerin dayanışma ve güçbirliği içinde faşizm tehlikesini altedeceğine inanıyoruz.

Sistemler arası mücadelenin bu somut belirtilerinin ve aldığı biçimlerin açık seçikliğini, duruluğunu bulandıran bir olay son yıllarda gelişmektedir. O da Çin

Halk Cumhuriyetinin ve Maoculuk denilen akımın dünya politikasında ve işçi sınıfı hareketi içinde oynadığı roldür. 1960'ların ilk yıllarından itibaren Çin, sosyalist hareketin genel çizgisinden ayrılmış ve giderek ona karşı cephe alan, mücadele eden duruma gelmiştir. Dünya politik ilişkilerinde ise gittikçe emperyalist-kapitalist devletlerin safına kaymıştır. NATO'dan, AET'den yana tavır alıp Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na karşı çıkışı bunun bir kanıtıdır. Bengladeş Kurtuluş hareketini desteklememesi, Şili Cuntası ile ilişkilerini sürdürmesi, kredi vermesi ve bugün Angola'da, ABD, İngiltere, Güney Afrika ve Zaire ile birlikte aynı emperyalizm yanlısı, karşı devrimci güçlerce yardım etmesi aynı olgunun diğer belirtileridir. Çin, emperyalist-kapitalist ülkeleri değil, başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkeleri hedef alan yalın, yıkıcı bir mücadele sürdürmektedir.

Tek tek kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketlerinde de Maocuların, hareketi doğru politik çizgide ve sağlıklı biçimde yürüten işçi sınıfı partilerini saldırılarına hedef aldıkları ve saldırılarında sağcılarla, faşistlerle aynı safa düştükleri görülmektedir. Türkiye'de de bu çeşit saldırılar başgöstermiştir ve burada da faşistlerle, sosyalizm düşmanlarıyla aynı çizgide hareket etmektedirler.

Emperyalizm-kapitalizm karşısında sosyalizm saflarını sıkılamak, dayanışma ve güçbirliğini pekiştirmek varken, Çin'in böyle bir ayrılışa yönelmesi, sonra da düşmanca mücadeleye girişi esef edilecek bir durumdur; eseften de öte, ideolojik ve politik planda mücadele ve tasfiye edilmesi, en azından etkisiz hale getirilmesi gereken bir durumdur. Dünya işçi sınıfı hareketi bu mücadeleyi etkin biçimde vermektedir. Türkiye işçi sınıfı hareketi de kendi örgütlenmesini güçlendirip genişleterek, doğru politik çizgideki mücadelesini yükselterek Maoculuğa ve diğer goşist sapmalara en etkin cevabı verecektir. Çin'de ise başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun sağlıklı, devrimci güçleri ülkeyi doğru rotaya ergeç oturtacaktır. Ve sosyalist ülkeler, emperyalizm-kapitalizme karşı mücadelenin başını çekmek işlevini sürdüreceklerdir.

Türkiye'nin Dış Politikası

Ana çizgileriyle belirtmeye çalıştığım bu dünya tablosunda Türkiye'nin yeri ne, politikası ne?

Türkiye dış politikası, kendi içinde bir çelişkiyi taşıyagelmiştir. Nesnel toplumsal yapısı açısından Türkiye, emperyalist kapitalizmin dünya ilişkileri ağı içinde, bu dünyaya bağımlı geri bir kapitalizmdir. Birinci dünya savaşından sonra kendisini parçalayıp yok etmek isteyen emperyalist devletlere karşı "istiklâl-i tam" sloganıyla ulusal kurtuluş savaşı vermiştir. Böyle bir ülkenin yeri, nesnel olarak, emperyalizmin sömürü ve baskısı altında olan, azgelişmiş, 3. dünya denilen ülkeler topluluğu saflarındadır. Ve böyle bir ülkenin dış politikasında, bu saftaki ülkelerle, özellikle onlar arasında, anti-emperyalist direniş gösteren ilerici olanlarıyla kader birliği etmesi gerekirdi. Bağımlı ülkelere anti-emperyalist direnişlerinde kalkınma çabalarında yardımcı olan sosyalist ülkelerle iyi ilişkiler oluşturması beklenirdi.

Oysa Türkiye'nin dış politikası böyle olmamıştır. Türkiye bir Batılı olma hevesi ve çabası içinde görünmüştür. Geri kalmış Asya, Afrika ülkeleri önemsenmemiş, küçümsenmiş ve batılılaşma yüzeysel alanlarda, en fazla üst yapı kurumlarında aranarak, böylece artık Türkiye'nin Batılı olduğu sanılmıştır. Batılı olmak heves ve

iddiasıyla hep Batılı kapitalist ülkelerle ilişkiler pekiştirilmeye gidilmiş, dünya sorunları karşısında, milletlerarası toplantılarda Batının emperyalist-kapitalist ülkeleri safında yer alınmıştır.

Batılı olmak heves ve iddiası hep gözalıcı biçimde sürdürülmüş olmakla beraber mesele aslında bir heves ve iddiadan ibaret değildir. Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra Türkiye politik düzeyde bağımsızlığını, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemindeki duruma kıyasla pekiştirmiş, daha bağımsız düzeye gelmiş olmakla beraber, emperyalist-kapitalist dünya ilişkileri dışına çıkmamış, çıkma yoluna yönelmemiştir. Türkiye'yi bu yola yöneltecek toplumsal güçler gelişmiş, politik etkinlik kazanmış değildir. Türkiye burjuvazisi ise daha başlangıçtan beri sosyalizmden, onu getirecek olan işçi sınıfından korkuyor, Türkiye'nin sola kayma, sosyalizme yönelme potansiyelini, bilimsel tahliller yapmasa da, sınıfsal içgüdüleriyle seziyordu. Bunun için içerde tüm demokratik özgürlükler bastırılmıştı. Bunun için Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri resmî, biçimsel düzeyde tutuluyor, iki ülkenin halkları arasında dostluk bağlarına dönüşmemesine azami dikkat ediliyordu. Bunun için durmadan bir batılılaşma edebiyatı, propagandası sürdürülüp Batılı kapitalist ülkelerle ilişkileri geliştirmek, o ülkelerle bütünleşmek çabalarına giriliyordu. Kendi ekonomik güçsüzlüğünün bilincinde olan Türkiye burjuvazisi güvencesini emperyalist-kapitalist ülkeler safında yer almakta, o ülkeler topluluğunun üyesi olmakta buluyordu. Sanayileşmemiş, geri bir kapitalist ülke olarak Türkiye'nin gelişmiş kapitalist ülkelerle eşit düzeyde olamayacağı, eşit bir üye olarak aralarına kabul olunmayacağı gerçeği üzerinde durulmuyordu. Durulsa da burjuvazi için farketmezdi, onun sınıfsal varlığını sürdürmesi, sınıf çıkarlarını ilerletmesi böyle bir bütünleşmeyi gerektiriyordu.

Türkiye'nin NATO, CENTO, AET, Enerji Ajansı ve benzerlerine girişi, ikili anlaşmalar, yabancı üsler, ulusal savunma politikasının ve askerî örgütlenmenin NATO stratejisine göre düzenlenmesi, hep, burjuvazinin politik tercihi sonucu olmuştur, ekonomik ve askerî gerekler sonucu değil.

Şimdi Türkiye, toplumsal gelişmesinin ihtiyaç ve gerekleriyle, kendi ulusal çıkarlarıyla çelişen böyle bir dış politika gütmüş olmanın sancıları içinde kavrılmaktadır. Bağımlılık ve bütünleşme, özdeşleşme demek olmadığı için, bütünleşme her zaman ikincil çelişkileri, uyumsuzlukları içerebildiği için, Türkiye değiştikçe, değişen dünya şartları etkilerini gösterdikçe, Batı dünyasıyla çelişkiler de belirmeye başladı. Başlangıçta adeta bayram edilerek yapılan, AET ile ortaklık anlaşmasının içerdiği hüküm ve şartların Türkiye'nin dışa bağımlı, kapitalist yoldan sanayileşmesinin dahi bazı gerekleri ile çeliştiği, onların yerine getirilmesini engellediği ortaya çıktı. Anlaşma uyarınca düzenlenen ticaretin AET ülkelerine yaradığı, onların Türkiye'ye ihracatının hızla arttığı, Türkiye'nin o ülkelere ihracatında ise benzeri bir artış olmadığı anlaşıldı. Şimdi hükümet, ihracatta AET'den yeni ödünler koparma, ithalatta liberasyon oranlarının yükseltilmesinin hiç değilse bir süre ertelenmesini kabul ettirme peşindedir. Gümrük indirimleri uygulandıkça, liberasyonun kapsamı genişletildikçe korunmaya muhtaç yerli sanayi kolları tehlikeye düşmektedir. Buna ek olarak bir de bugün AET ülkelerinin Türkiye'ye karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladığından şüphe edilmektedir; İngiltere ve F. Almanya Türk menşeli bazı malları geri çevirmektedir. Türkiye'nin, montaj ve lüks tüketim sanayiinden

öte bir sanayileşmeyi geliştirebilmesi için AET ortaklığından çıkması gerekir. Bunun yerine, bir kısım Akdeniz ve Afrika ülkelerinin yaptığı gibi AET ile ikili ticaret anlaşması yapılabilir.

ABD ile ilişkiler ise, bilindiği gibi, hepten bozuktur. Türkiye hükümetleri 1970 öncesinden beri iç ekonomik şartların zorlaması sonucu, sosyalist ülkelerle ilişkileri iyileştirmeye doğru açılmaya başlamış, ikili anlaşmaların bir düzene konulması konuşmalarını başlatmış, Ürdün olaylarında ve 1973 İsrail-Arap ülkeleri savaşında İncirlik üssünün kullanılmasına karşı çıkmış, haşhaş ekimini yasaklamayı önce kabul ettikten sonra bundan vazgeçmiştir. 1974 Kıbrıs çıkartması bunun üzerine tuz biber ekti. CİA'nın hesaplarını bozdu. Gerçi ABD için amaç değişecek değildi; başka yollar, yöntemler kullanmak gerekecekti.

Şimdi Amerika Türkiye'yi tam hizaya getirmek kararında ve çabasındadır. Burjuvazi ve iktidarı sübjektif açıdan buna razıdır ama, kamuoyu, toplumsal güçler dengesi, ekonomik sorunlar bunu istediği gibi yapmasını engelliyor. Amerika Türkiye üzerinde baskıları yoğunlaştırıyor. Ambargo, askerî yardımın kesilmesi, dünya para kaynaklarından kredilerin durdurulması, Türkiye ihracatının genelleştirilmiş preferanslar uygulamasının dışında bırakılması Amerika'nın baskı yöntemleridir. Bir de şimdi Türkiye'den, genelleştirilmiş preferanslardan yeniden faydalanabilmesi için başka ülkelere tanyacağı ticari ödünleri önceden ABD'ye danışması şartı ileri sürülüyor. Bu Türkiye'nin ticaretinin güdümlü hale getirilmesi isteği demektir. Silâh ambargosunun kısmen kaldırılıp parası ödenmiş silâh ve gereçlerin Türkiye'ye gönderilmesine izin verilmesi baskıda bir hafifleme değildir, çünkü ambargonun yeniden tam uygulanabileceği tehdidi MC iktidarının başı üstünde tutulmaktadır ve ambargonun kısmi kaldırılması kararına bir de haşhaş üretiminin kontrolü şartı eklenmiştir.

ABD'nin bu tutumu tüm yurtseverleri isyan ettirmektedir. ABD ile bağımlılık bağlarını koparmanın tam zamanı, iktidar bunu yapabilir -eğer dışa bağımlı bir burjuvazinin iktidarı olmasa- MC iktidarı böyle bir iktidar olduğu içindir ki bağımlılık bağlarını koparamaz. Koparmak şöyle dursun, hükümet ortağının tüm itirazlarına rağmen ABD ile görüşmeleri başlattı bile.

İktidarın sınıfsal yapısıyla dış politika arasındaki bağlantı tüm açıklığı ile gözler önünde sergilenmiştir. Dış politika partilerüstü, yani sınıflarüstüdür; iç politika ile dış politika birbirinden ayrıdır iddialarının boşluğu, aldatmacası bir kez daha kanıtlanmaktadır.

Türkiye kapitalizminin finansman kaynakları ve pazar konularında karşılaştığı darlık MC iktidarını Amerika ve Batı Avrupa dışında imkânlar aramaya itelemektedir. Sovyetler Birliği ile yapılan kredi anlaşması, Romanya ve Bulgaristan ile yapılan ekonomik ve teknik anlaşmalar bu arayışın sonucudur. Ekonomik zorunluluk, ideolojik ve politik düşmanlığa üstün çıkabilmektedir.

Kaynak ve pazar kaygısıyla burjuvazi ve iktidarı 3. dünyaya, özellikle bölgedeki ülkelere bir yönelme de göstermektedir, ama bu yönelmesinde emperyalizm yanlısı gerici ülkeleri yeğ tutmaktadır. İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Basra Körfezi Emirlikleri bizim burjuva iktidarlarına daha uygun gelmektedir.

Türkiye özellikle Orta Doğu'nun petrol üreten ülkelerinden kaynak sağlamak,

onlarla Türkiye’de ortak yatırımlar yapmak istemektedir. Irak’la petrol borusu inşaatı anlaşması yapılmış, uzunca süren bir takım tereddütlerden sonra nihayet uygulamasına geçilmiş, ama bunun ardı gelmemiştir. İran’a ümit bağlanmış, ümitler boşa çıkmıştır, çünkü İran fonlarını Batılı tekellere yatırmış, silahlanmaya harcamıştır. Halen RCD (Türkiye, İran, Pakistan arasındaki Bölgesel Kalkınma İçin işbirliği Anlaşması) canlandırılmak istenmektedir, ama bir sonuç vereceği şüphelidir. Bu konuda yeni ve ilginç olan bir nokta, dış politikada iş adamlarının devreye girmiş olmalarıdır. Kıbrıs sorununu anlatmak için (aynı zamanda kredi ve Amerikan sermayesi yatırımlarını görüşmek için) Amerika’ya gitmiş olan iş adamları son zamanlarda da İran ve Pakistan’a gitmişler ve ardından da Cumhurbaşkanı bu ülkeleri ziyaret etmiştir.

Arap ülkelerine bir yakınlaşmanın bir amacı da onların Kıbrıs sorununda Türkiye’nin politikasına desteğini kazanmaktır. Ama bundaki samimiyetsizlik tutarsız, itibar kırıcı davranışlara yol açmakta, istenilen desteğin alınmasını önlemektedir. Cidde İslâm ülkeleri toplantısında İsrail’in Birleşmiş Milletlerden çıkarılmasının istenmesi kararını imzalayıp, sonra Amerika’ya Türkiye’nin bu kararı kendi dış politikasına göre uygulayacağı yolunda teminat vermek, Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisini Örgütün Türkiye’de büro açması konusunu görüşmek üzere kabul edip sonra onu eli boş göndermek ciddi bir politikanın uygulamaları değildir. Besbellidir ki, son defa Birleşmiş Milletlerde siyonizmin ırkçılıkla bir olduğu kararına Türkiye’nin de katılması, yine miyop bir görüşle Kıbrıs sorunu görüşmelerinde Arap ülkelerinin desteğini kazanmak içindir. Bir kez daha bu destek kazanılamamıştır; Denkaş BM’de konuşurulmamış ve bloksuzların sunduğu karar tasarısı Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Kısır görüşlü MC hükümeti, Kıbrıs konusunda Arap ülkelerinin tutumunu belirleyip, İsrail sorunundan daha başka faktörlerin bulunduğunu ve bunların ağır bastığını anlıyamamaktadır.

Kıbrıs sorunu MC hükümetinin başağrısıdır. Bunun sebebi sadece zıt yönde işleyen iç ve dış baskılar değildir. Dış baskılar taviz verilmesi için zorluyor, iç kamuoyunun ve koalisyon ortağının durumu ise taviz verilmesine elvermiyor yollu bir izah, doğruluk payı olmakla beraber, meselenin köküne inmiyor, yüzeysel kalıyor. Esas zorluk, MC hükümetinin Kıbrıs sorununun niteliğini anlamamış olması veya anlamak istememesi, bunun için de önerdiği çözüm formülünün inandırıcı, ilgili devletlerin çoğunluğunca kabul edilebilir olmamasıdır.

Önerilen federasyon biçimi tutarlı, geçerli değildir. Merkezî devlet öylesine güçsüz, federe devletler ise öylesine güçlü yapılmak isteniyor ki, egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne sahip Kıbrıs devleti bir görüntü, gerçek güce sahip iki devlete bölünmüşlüğü örten bir kamufraj olacakmış kanısını yaratıyor. Hele Türk federe devletinin Türkiye ile ekonomik bütünleşmesinin öngörülmesi ve şimdiden bu yolda adımlar atılması, ergeç adanın Türkiye ile Yunanistan arasında taksimine, merkezî devletin ortadan kalkmasına varacak bir durumu haber veriyor; çünkü federe devletlerin merkezî devlet otoritesi altında bağımsız ve egemen bir devlet bütünlüğüne kavuşabilmesi için adanın ekonomik bütünleşmesi şarttır. Adanın taksimine ise, gelişmiş, gelişmemiş; kapitalist, sosyalist, tüm devletler karşıdır. ABD

taksimi kabullenir olsa bile, diğerleri kabul etmezler.

Oysa Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Türk ve Rum topluluklarını, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi aşan bir sorundur. Meselenin münhasıran topluluklararası görüşmelerle çözümlenmesinde ısrar eden, ama ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'in arabuluculuğuna da hiç karşı çıkacağına benzemeyen MC hükümeti sorunun bu niteliğini, bu kapsamını da anlamaz görünmektedir. Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz ülkelerini öncelikle ilgilendirir, hele Arap ülkeleri için hayati önem taşır; çünkü adada üsler kurabilecek devlet veya askerî örgüt bu ülkelerin güvenliğini güçlü biçimde tehdit edebilecek, yeni bir Orta Doğu savaşında bu üslerden doğrudan askerî mühadede bulunabilecektir. ABD'nin adada üsler edinmeye gözdiktiği ise bilinmektedir, şimdiden İngiliz üslerinin ABD'ye devri söz konusudur. Bunun için Arap ülkeleri, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip ve tarafsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi konusunda çok duyarlıdır ve Kıbrıs sorununda Türkiye'ye karşı tutumlarını esas itibarıyla bu kaygıları belirler. Türkiye dış politikasında ABD'nin dümen suyundan çıkmadıkça, Kıbrıs sorununda ABD aracılığına yatkın oldukça Arap ülkelerinin desteğini kazanamaz.

Ayrıca Arap devletleri, İsrail'in işgal ettikleri topraklardan çekilmesini talep ve askerî müdahalelerle toprak edinilmesini reddederlerken, Kıbrıs'ın ise % 40'ı Türk ordusunun işgalinde iken, Kıbrıs sorununun adil bir çözüme kavuşturulabileceğini kabul edemezler. Esasen, askerî müdahale ile toprak kazanımının meşru sayılamayacağı genel bir prensip olarak kabul edilmiş durumdadır

Akdeniz'deki güç dengesinin ABD lehine gelişmemesi açısından Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler de sorunla yakından ilgilidir. Doğu Akdeniz bölgesi dışındaki 3. dünya devletleri de Amerikan emperyalizminin yeni bir kale edinmemesi, BM üyesi bağımsız bir devletin ortadan kalkmaması bakımından soruna önem vermektedirler.

Türkiye sorunu uluslararası niteliği kapsamı içinde görüp bu düzeyde geçerli çözümler önermedikçe, Kıbrıs sorununda yalnız kalmakta, sorunu bir çözüme kavuşturamamakta devam edecektir. Türkiye'nin Kıbrıs tezi, bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü milletlerarası garanti altına alınmış, yabancı üslerden arınmış, askersizleştirilmiş, merkezi devletin ve toplulukların eşit haklara sahip, iç yönetimlerinin demokratikleştirildiği barışçı bir Kıbrıs devleti olmalıdır. Böyle bir formül milletlerarası geçerliğe sahip olduğu gibi Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk ve Rum topluluklarının da çıkarınadır. Haklı, adil bir tezdır. Kıbrıs bir çıbanbaşı olmaktan çıkacak, bölgede herkes için bir barış ve güvenlik unsuru olacaktır.

Türkiye'nin genel dış politikası konusundaki görüşümüz de şudur:

- Türkiye NATO, CENTO, AET, Enerji Ajansı ve emperyalizmin benzeri kuruluşlarından çıkmalıdır.

- Askerî bloklar dışı, bağlantısız dünya barışı ve genel silâhsızlanmadan yana bir dış politika gütmelidir.

- Anti-emperyalist, gelişmemiş ülkelere yana olmalı, emperyalist dünyaya karşı onlarla işbirliği ve dayanışma içinde bulunmalıdır. Ulusal Kurtuluş savaşlarını desteklemelidir. Bu kategorideki ülkelere yardımcı olan sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmelidir.

- Sovyetler Birliđi ve diđer komřu devletlerle saldırmazlık ve dostluk paktları yapmaya alıřmalıdır.

- Gvenliđini tek taraflı askerı blokla ra ye olmakta deđil, BM ve Avrupa Gvenlik ve İřbirliđi Konferansı gibi blokları ařan uluslararası rgtlenme ve toplantılarda aramalıdır.

- Btn devletlerle bađımsızlık, egemenlik ve hak eřitliđi esası zerinden iliřkilerini dzenlemeli, anlařmalara girmelidir.

İ Durum

Trkiye dıřa bađımlı geri bir kapitalist toplum olmanın ekonomik, sosyal ve politik bunalımını yařamaktadır.

Trkiye’de sanayi 1960-70 arasında grel olarak hızla geliřmiřtir ve on yılın sonlarında bu sanayileřme ifte dar bođaza gelip dayanmıřtır: Finansman kaynakları ve pazar darlıđı. İ pazar, sanayi rnlerini mas edebilecek kadar geliřmemiřtir. Gelir dađılımındaki byk eřitsizlikler dolayısıyla kitlelerin satın alma gc yeterince ykselmemiřtir. Fiyatlarda ařırı ykseliřler maař ve cretlerdeki, tarım taban fiyatlarındaki artıřları silip sprmektedir. Son yıllarda iři ve emeki kitlelerin, memurlar kesiminin gerek gelirlerinde dřř vardır. Dıřa ihra konusunda ise, Trkiye menřeli mamuller kalite ve maliyet aısından milletlerarası piyasada rekabet edebilir durumda deđildir. 1970’lerin ilk yıllarında sanayi rnleri ihracatında grlen artıřlar devlete yapılan byk sbvansiyonlar, tanınan teřviklerle gerekleřtirilmiřtir. řimdi bu tedbirler de yetmemektedir, genel ihracatın dřř ile birlikte sanayi rnleri ihracatı da dřmřtr.

Hkmetlerin izlediđi ihracat politikası da Trkiye’nin dıř ticaretinde olumsuz etki yapmıřtır. Hkmetler hep Batı Avrupa’ya dnk bir ihracat politikası izlemiřlerdir. Oysa Avrupa piyasasında, Trk tarım rnleri ihracatının bařta gelen maddeleri olan pamuk, ttn, fındık, kuru zm ve incir gibi maddelerine talep belli bir dzeyde donmuř gibidir, esnek deđildir. Sanayi mamullerinin ise, geliřmiř sanayi lkeleri olan Batı Avrupa lkeleri piyasasında kendilerine bir yer aıp tutunabilmeleri (tekstil ihracatındaki artıř dnya bunalımı dolayısıyla dřmřtr) imknsızdır. Trkiye ihracatı iin sosyalist lkelerle ticareti geliřtirme yollarını arayabilirdi, oysa yakın yıllara kadar, Trkiye politik nedenlerle ve bađımlı olduđu emperyalist-kapitalist lkeler hoř grmediđi, izin vermediđi iin, sosyalist lkelerle ticaretini sınırlı tutmuřtur. řimdi iliřkiler daha geliřir olmakla beraber Trkiye’nin tutumu hl ekingen, mesafelidir.

Sanayi mamullerine pazar bulmada Trkiye Orta Dođu ve diđer 3. dnya lkelerine ynelebilirdi. Bu da yapılmamıřtır. Son iki yıldır bir kıpırdama varsa da henz bu lkeler Trkiye iin bir pazar haline gelmemiřtir. Bunu engelleyen sadece kalite ve maliyet faktrleri deđildir. Hkmetlerin kapitalizm erevesi ve zihniyeti iinde dahi programlı, tutarlı, becerikli bir ticaret politikası gtmedikleri, uygulamadıkları aıktır. Trkiye kapitalizmi, kapitalizmin kendi rasyonelliđi iine dahi girmiř deđildir.

Trkiye sanayiinin yatırımlar iin kendi z kaynakları ok yetersizdir. Kredi politikası ve uygulamalarında ise sanayi ticaretin yanında ikinci plnda olagelmıřtir.

Bankalar kısa vadeli, yüksek faizli ticarî kredileri, uzun ve orta vadeli daha düşük faizli sanayi kredilerine tercih etmişlerdir. Sanayi kredileri sorunu ancak yeni yeni öne çıkmıştır. Sanayie ayrılan krediler ihtiyaca yetmediğinden sanayi kesimi büyük ölçüde yüksek faizli ticarî kredilerinden faydalanmaktadır. Bu, maliyete aksetmekte ve sanayii enflasyonun baş kaynağı yapmaktadır. Yine de, son rakamlara göre, kredilerin en büyük bölümü ticarete gitmektedir. 1975 yılında, özellikle MC iktidara geldikten sonra, ithalâta muazzam artış olmuştur. Bu ithalâtın bir bölümü sanayi ihtiyaçları içinse de asıl büyük kısmı spekülâtif amaçlarla, mal stokçuluğu için yapılan ithalâttır.

Bu kredi dağılımı durumu, sanayicilerle, bankacılar arasında bir çekişme yaratmaktadır. Bu iki kesim arasında çekişmenin bir başka belirtisi de halkın tasarruflarına kimin el koyacağıdır. Sanayi kesimi daha ucuz kaynak elde edebilmek için son yıllarda yüksek faizli ve temettülü tahviller ve hisse senetleri çıkarmaya başlamıştır. Böylece iç tasarrufların, banka mevduatından sanayi yatırımlarına yönelmesi sağlanmak isteniyor. Bu da yetmedi ki, son alınan bir kararla bankaların yılbaşından sonra mevduat sahiplerine ikramiyeler dağıtması yasaklanmıştır; böylece küçük tasarruf sahipleri için bankaya para yatırmanın çekiciliği giderilmek istenmektedir. Bu kaynak ve kredi konularında bankacılık, sanayi, ticaret ve tarım arasında bir rekabet ve çekişme sürdüğü gibi, tekelci sermaye ile orta sanayi sermayesi arasında da vardır.

Dış kaynaklar da döviz sıkıntısını gidermekten uzaktır. Uluslararası kurumlardan alınan borçlar Türkiye'nin ihtiyaçları karşısında çok yetersiz kalmaktadır. MC hükümeti yedi aylık bir sürede dışardan 1 milyar 300 milyon dolarlık borç döviz almıştır. 900 milyon doları dövize çevrilebilir hesaplardan olmak üzere son gelen haberler hükümetin Milletlerarası Para Fonu'ndan özel çekme hakkını da kullandığını bildirmektedir. Gerek bu kaynaklardan, gerek dışardaki işçilerin gönderdiklerinden elde edilen dövizler, Türkiye'nin 2,5 milyar dolarlık ödemeler açığı karşısında erimeye mahkûmdur. Hükümet gerçekten sıkışık durumdadır. Burjuvazi de öyle.

Siyasal durum, bu kısaca çizdiğimiz ekonomik tablonun çerçevesi içinde ancak doğru anlaşılabilir, değerlendirilebilir. 1960'ların sonlarında sanayi sektörü ekonomide tarımın önüne geçmiş, sanayi burjuvazisi ticaret ve tarım burjuvazisine üstünlük kazanmaya başlamıştı. Kapitalizmi kendi mantığı içinde daha rasyonelleştirecek, sanayileşmenin gelişmesine yarıyacak bir takım ekonomik, sosyal öneriler ortaya atmıştı. Egemen sınıflar arasındaki ayrışmalar ve çekişmeler politik düzeyde sağ partilerin çoğalmasına, AP'nin karşısına yeni partiler çıkmasına yol açmıştı. DP, MNP ve daha sonra MSP bu gelişmenin ürünleriydi. Şimdi burjuvazi bütününde sıkışık durumdadır, kaygılıdır ve politik açıdan tabanını yitirmekte olduğunu görmektedir.

1973 ve ardından 1975 seçimleri sonuçları burjuvazinin kitle tabanını yitirmekte olduğunu kuşkuyla yer bırakmıyacak biçimde ortaya koymuştur. Burjuvanın kendisini, ekonomik açıdan güvensiz, politik açıdan güçsüzleşir hissetmesi onu bir ölçüde -iç çelişkiler sürmekle birlikte- derlenip toparlanmaya itmiştir. Bunun sonucu, burjuvazinin geri kesimleri etkinliğini artırmıştır. Örneğin, sanayi burjuvazisi sanayie fon aktaracak kapitalist bir toprak reformundan yana olması gerektiği halde,

sembolik hale getirilmiş toprak reformu uygulaması bile durdurulmuştur. 1975 yılında ithalâtçı tüccarlara gün doğmuştur. (Sanayiın gelişmesi, yatırımlar yavaşlamış, sanayiın artış hızı düşmüştür.)

Politik düzeyde gerileme ise büsbütün açıktır. Türkiye 12 Mart döneminden hukuk ve siyasal yapısı geriletmiş olarak çıkmıştır. Anayasa üç kez değiştirilmiş, demokratik özgürlüklerle ilgili kanunlara antidemokratik hükümler sokulmuştur. Yargı birliğini bozan, özel mahkemeler niteliğinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. Burjuvaziye ve iktidarına bunlar da yetmemektedir. Şimdi hükümet yeni antidemokratik kanunlar getirmek, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamını genişletmek hazırlıkları içindedir.

Hukuk, kanun düzeyinde ne sınırlamalar, ne yasaklamalar getirilirse getirilsin, burjuvazi ve iktidar kendini güvenlikte hissetmemektedir. Yalnız seçim sonuçları değildir bu tedirginliği doğuran. İşçi sınıfının yükselen bilinçliliği, verdiği günlük mücadeleler, ileri sürdüğü talepler; emekçi kitlelerin uyanmışlığı ve istekleri; aydın, gençlik, hatta bürokrasi kitlesinin artan direnci bu tedirginliğin ana kaynağıdır. Onun için yasal kovuşturma, tutuklama, yargılamalar dışında baskı ve şiddet uygulamalarına da gidilmekte ve bu uygulamalar tırmandırılmaktadır. Gençler, öğretmenler, işçiler, siyasal kişiler için can güvenliği kalmamıştır.

Son günlerde gençler üzerinde provakasyonlar ve silâhli saldırılar yeniden yoğunlaştırılmaktadır. Ölümler günlük, olağan olaylar haline gelmiştir. İlerici, devrimci gençlik nefis müdafaasına, aynı biçimde silâhla karşılık vermeye zorlanmak istenmektedir. Gençler bundan kaçınmalıdır, unutmamalıdır ki, en güçlü, en etkin mücadele silâhı örgütlenme, örgütlü, disiplinli harekettir. Durumdan hoşnutsuz, kaygılı olan büyük öğrenci kitlesi komandalara karşı dayanışma içine sokulabilir, birleştirilebilir. Hedef azınlıkta olan komandoları tecrit etmek, silâhli saldırı alanından çekilip onları az sayıları ve yalnızlıkları içinde ortada bırakmaktır. Karşılarında çatışacak taraf bulamasınlar, üniversite yönetimi ve güvenlik kuvvetleriyle başbaşa kalsınlar. Saldırılar karşısında üniversite yönetiminin, güvenlik kuvvetlerinin ne yapıp ne yapmadıkları kamuoyu önünde iyice açığa çıksın.

Bu taktik, mücadeleden kaçmak değil, mücadeleyi hasmın dayattığı şartlar altında ve yerlerde kabul etmemek, onun saldırgan taktiklerine bağımlı duruma düşmemektir, bu bir. İkincisi, düşmanın seçtiği ve dayattığı mücadele biçimini kabul etmemek, kendi mücadele aracımızı ve biçimimizi kendimiz saptamaktır. Bu araç ve biçim ise örgütlenme ve örgütlü hareket edebilmedir.

Bu işi başarma görevi öncelikle sosyalistlere düşmektedir. Sosyalist gençlik büyük öğrenci kitlesine nüfuz edebilmeli ve onları, komandoları tecrit etme yönünde birleşik hareket ettirmeye çalışmalıdır. Büyük kitleyi, gerçekten demokratik ve bilimsel özgürlüğe sahip, çağdaş bilimi, en ileri gelişmeleri en yeni araç ve gereçlerle öğreten çalışma ve yaşama şartları üstün düzeyde bir üniversite amacı etrafında bilinçlendirmeli, örgütlemelidir.

Daha açıkça politik konularda ise sosyalist gençlik, işçi sınıfının sosyalist partisinin çizgisiyle uyumlu hareket edilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Gençliğin bir sosyal sınıf, kendi başına bir devrimci güç, veya işçi ve emekçi kitlelere öncülük edecek bir kadro olmadığı asla unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta,

devrimin “kestirme yolu” bulunmadığıdır. Bu nedenle, gerek gençliğin ilerici, demokratik mücadelesinde, gerekse sosyalist mücadelede her türlü goşist hareketlere karşı da kesin mücadele verilmelidir. Sosyalizmi hedef alan mücadele uzun soluklu, dirençli, disiplinli bir mücadeledir. Ve bu mücadelenin verildiği yer işçi sınıfının sosyalist partisidir.

Her kitle örgütünün baş işlevi kendi kitlesinin sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bunu yapmayan hiçbir örgüt kitleyi örgüte kazanamaz, ona hakim olamaz, öncülük edemez. Anti-emperyalist, anti-faşist mücadele sadece dar anlamda politik düzeyde verilmez, toplumun tüm alan ve kesimlerinde verilir, çünkü emperyalizm, bağımlılık, gericilik, faşizm toplumun bütün bölümlerine yansır. Kitle örgütleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini en iyi ve etkin biçimde, kendi alanlarındaki bu yansımalara karşı mücadele ederek yürütebilirler. Tüm alan ve kesimlerdeki, mücadeleler uyumlaşarak, birleşerek karşı koyulmaz bir devrimci hareket oluşturur. Bu devrimci hareketin öncüsü, motoru, yönlendiricisi işçi sınıfının sosyalist partisidir.

Öğrenciler üzerinde yoğunlaştırılan baskı ve şiddet hareketleri öğretmenlere, memurlara, işçilere, siyasi kişilere ve örgütlere de sıçratılmıştır. Öğretmenleri hırpalamak, yaralamak, öldürmek de günlük olaylar haline gelmiştir. Memur kıyımı tüm ölçüleri aşmıştır. Bu olay, basit bir partizanlık uygulamasından öte bir nitelik kazanmıştır. Bilinçli, planlı olarak devlet kadrolarını faşistleştirmektir yapılan iş. Sevindirici, umut verici olan durum, öğretmenler, memurlar kitlesinde de toplumsal bilincin, faşistleştirilmeye karşı direncin, demokratik hak ve özgürlükler için mücadelenin gelişmekte olmasıdır.

Seçimlerde ana muhalefet partisi CHP’ye yapılan kaba kuvvet saldırıları seçim mücadelesi kapsamına sokulamıyacak faşist şiddet hareketleridir. Artık siyasal örgüt ve kişiler de saldırı ve baskıdan masun değildir. Bir partinin bir il yönetim kurulu üyeleri gizli örgüt suçlamasıyla tutuklanıp, yargılanıp mahkûm edilebiliyor. Oysa bir partinin yersel örgütü veya üyesi siyasi partiler kanunu kapsamına giren bir suç işlediği zaman izlenecek ve uygulanacak prosedürü Anayasa Mahkemesi Yargılama Usulü Kanunu ve Siyasî Partiler Kanunu ayrıntılarıyla tesbit etmiştir. Bu kanuna göre işlem yapılmadan bir partinin yersel yönetim kurulu nasıl suçlanıp mahkûm edilebilir? Siyasî partileri, örgüt birimlerini siyasal açıdan denetlemek öncelikle Anayasa Mahkemesinin görevidir. Yine bir başka parti başkanı, Anayasa Mahkemesinin yetkisine giren bir suçlama konusunda başka bir mahkeme tarafından istenilen belgeleri ibraz etmedi gerekçesiyle tutuklanabiliyor. Anayasaya aykırılıkları Anayasa Mahkemesi kararıyla sabit olmuş Devlet Güvenlik Mahkemelerinin davalara, tutuklamalara, mahkûmiyet kararları vermeye devam etmede bir sakınca görmemeleri hukuk anlayışıyla bağdaşacak bir durum değildir.

Bütün bunlara rağmen, burjuvazinin ve MC iktidarının asıl hedefi işçi sınıfıdır. Şiddet hareketleri işçilere de yöneltilmiştir. Seydişehir’de ve Ankara’da sendika toplantılarına komandolar ve kolluk kuvvetlerince saldırılmış, toplantılar dağıtılmış, İstanbul ve Ambarlı’da işyerlerindeki işçilere kurşun sıkılmıştır. Yine de, işçilerin bilinçli, örgütlü direniş gücünden ürken burjuvazi ve MC iktidarı bu şiddet yöntemleriyle işçilerin üzerine fazla varamamaktadır. Asıl yapmak istedikleri devlet gü-

cüyle anti-demokratik yasalar yoluyla işçileri kontrol altına almak, dize getirmektir. Burjuvazinin birinci talebi işçi ücretlerini dondurmak, ikinci talebi, sendikalaşma özgürlüğünü kısıtlayıp sendikaları güdümlü hale getirmektir.

Ücretlerin dondurulmasını haklı göstermek için enflasyonun artışı öne sürülmemekte, ücret artışlarının enflasyonu hızlandırdığı iddia edilmektedir. Oysa fiyatların yükselişi ücret artışlarının önünde gitmekte, reel ücretlerin düşmesine sebep olmaktadır. Enflasyonun sebebi, ücret dışında, diğer faktörlerin, örneğin yüksek faizle alınan kredilerin, yüksek fiyatla ithal edilen araç ve gereçlerin maliyeti tırmandırmasıdır. Ücretlerin dondurulmasına yapılacak itirazları önlemek için başvuru olan bir başka yol da, ücretlerle birlikte kira ve kârların da dondurulması önerisidir. Bu önerinin aldatmacası uzun boylu tartışmaya gerek bırakmıyacak kadar açıktır. Muhasebe oyunları ile gerçek kârlar her zaman gizlenebilir, kiraların dondurulmasından kaçamak yollarının bulunduğunu ise geçmişteki uygulamalar göstermiştir.

Ücretler dondurulmak şöyle dursun, iki toplu sözleşme arasındaki sürede bu sözleşme ile alınan yıllık ücret artışları dışında ayrıca, hayatın pahalılaşması ve paranın satınalma gücünün azalması oranında ücretler otomatik olarak arttırılmalı, reel ücretler hiç değilse toplu sözleşme düzeyinde tutulmalıdır. Gerçek geçim indekslerine göre otomatik olarak ayarlanmalıdır. Asgari ücretler ve gelir vergisinde asgari indirim yükseltilmeli ve her ikisi vergiden muaf tutulmalıdır. Tarım ve orman işçilerini de kapsar biçimde işsizlik sigortası kanunu çıkarılmalı, çalışma güvencesini ortadan kaldıran, toplu sözleşme ve greve gitmeleri baltalamak amacıyla işletilen, İş Kanununun 13 ve 17. maddeleri yürürlükten kaldırılmalıdır. Dayanışma grevi ve genel grev hakları tanınmalıdır. İşçilerin ekonomik, sosyal durumlarını düzeltebilmeleri için sadece işyerinde veya işkolunda grev yeterli değildir. Tüm işçi sınıfını ilgilendiren önemli konularda sonuç alabilmek için dayanışma greviyle genel greve gerek vardır.

Burjuvazinin ikinci talebi, 15-16 Haziran olaylarına yolaçmış meşhur 274 ve 275 sayılı kanunların yeniden ele alınıp değiştirilmesi, burjuvazinin çıkarlarını daha çok kollara hale getirilmesidir. Bu yoldan sendika kurma ve seçme, dilediği sendikaya girme veya ondan çıkma özgürlükleri iyice kısıtlanacak, yok edilecek; ilerici sendikalar tasfiye olunup, işçilerimiz burjuvazinin güdümünde veya dümen suyunda olan sendikalarda toplanmaya zorlanacaktır. Türk-İş güçlendirilecek, DİSK eritilecektir.

Sendika sayısının durmadan çoğalması ve işçilerin bunların arasında dağılması, işçi sınıfının ekonomik mücadele, sendikal birliği açısından hareketi bölücü, zararlı bir durumdur. Ama bunun yolu, kanunlarda işverenler yararına, işçilerin aleyhine değişiklikler yapmak değildir. Bunun yolu, işçilere referandum hakkının tanınmasıdır. Referandum işçilere hizmet eden ve onların tuttuğu sendikalarla tutmadıkları sendikaları, yani güçlü sendikalarla güçsüz, düzme sendikaları ortaya çıkarır ve referandumdan referanduma bir süreç içinde daha güçlenmelerine yol açar. Böylece, doğal elenme süreci sonucu sendika sayısı azalır, işçi sınıfının sendikal hareketi birliğe doğru ilerler. Yukarıda saydıklarımıza ek olarak, referandum da işçi sınıfının başta gelen güncel talebidir.

İşçi sınıfımız burjuvazinin bu taleplerinin gerçekleşmesine elbette müsaade et-

miyecektir. Bilinç düzeyi ve direnme yeteneği 1970'den bu yana çok daha gelişmiş olan işçi sınıfımız bu anti-demokratik istek ve girişimlere karşı sonuna kadar mücadele edecek, çetin uğraşı ve mücadelelerle elde ettiği ekonomik-sosyal kazanımları korumayı ve daha da arttırmayı bilecektir.

İşçi sınıfımız bugün de bu mücadeleyi yığıtçe vermektedir. Direnişlerin pek çoğunun nedeni, sendika seçme özgürlüğünü savunma ve / veya bir kısım işçi arkadaşların işten çıkarılmasını protestodur. Bu, sendikal hareketin yüksek bir bilinçlenme ve dayanışma düzeyine erişildiğinin göstergesidir. Burjuvazinin ve MC iktidarının isteği hilâfına, Türk-İş boşalmakta, oradan boşalanlar DİSK'İ doldurmaktadır. DİSK, içinde sosyalist işçi ve sendikacıları barındıran bir örgüttür, ama örgütün tüzel kişi olarak politik çizgisi bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesi açısından berraklığa kavuşmuş değildir.

İşçi sınıfımız giderek şunun da bilincine varmaktadır ki, gerek kendi ekonomik-sosyal haklarını korumak ve geliştirmek, gerekse ülkenin tam bağımsızlığını gerçekleştirmek ve demokratikleşme sürecini ilerletmek için sadece sendikal alanda ekonomik mücadele yeterli değildir. Politik mücadele ve bunun için de politik örgütlenme -parti- şarttır; çünkü tüm ekonomik, sosyal, kültürel sorunların çözümü politikadan geçer; iktidar sorununa ilişkindir. Yine işçi sınıfımız bilmektedir ki, sosyalizm mücadelesinin olduğu kadar, anti-emperyalist bağımsızlık mücadelesinin ve demokrasi hareketinin de öncü, çekici gücü, güvencesi kendisidir. İşçi sınıfımız bu tarihsel görevi yerine getirecek güçte ve yetenektir. İşçi sınıfımız bu tarihsel görevini kendi bağımsız partisi aracılığı ile yerine getirecektir.

Türkeş'in ziyaretinin ve komandolarının Diyarbakır'da yolaçtığı olaylar, Lice ve Hakkâri'deki durum Doğu bölgesinin kaderinde birşey değişmediğini göstermektedir. Tüm yurdun üzerine çöken anti-demokratik, halktan uzak yönetim, doğu bölgesinde ırkçı, şoven bir politikaya yönelerek ağırlığını daha da duyurmaktadır. Bu nedenle ve de bu bölgede feodal kalıntıların daha yoğun olması nedeniyle, demokratik özgürlükler mücadelesi özel önem kazanmaktadır. Türkiye İşçi Partisinin tüm idari mekanizmayı demokratikleştirme, halkın denetimi altına sokma önerisi bu sorunlara çözüm getirecektir.

Kapitalizmin eşitsiz gelişme kanunu ve iktidarların izlediği ekonomik politika sonucu Doğu'nun ihmal edilmişliği, geri kalmışlığı sürmektedir. Bu durumdan kurtulması için oraya gelişmiş bölgelere kıyasla daha büyük oranlarda yatırım yapmak gerekir, ama yapılmamaktadır. Yine de, son elli yılda Doğu'nun alt yapısı değişmiş ve değişmektedir. Bölge, Türkiye ekonomisiyle bütünleşme süreci içindedir.

Türkiye İşçi Partisi tüm toplumsal sorunlara işçi sınıfı sosyalizmi açısından bakar, bilimsel sosyalizmin tüm sorunlara en geçerli çözümleri getirdiğine inanır. İşçi sınıfı ve müttefiki emekçi kitlelerin politik hareketinin birlik ve bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek temel ilkedir. Diğer bütün sorunların çözümü bu temel ilkeye dayanarak gerçekleştirilebilir. Doğu bölgesinin sorunları için de durum böyledir.

MC İktidarının Durumu

Bu denli çeşitli ve büyük sorunlarla karşı karşıya olan MC iktidarının durumu nedir?

Milliyetçi Cephenin oluşması ve iktidara gelişi burjuvazinin gücünü toparlama, birleştirme eğiliminin ürünüdür. Burjuvazi şimdi bu iktidara getirişin faturasını MC'ye ödetmek çabasıdadır. MC de elinden geldiğince ödemektedir. Ama ne kadar burjuvaziden yana işler yapsa, ekonomik, sosyal sorunların ağırlığı, kitlelerin politik baskısı bir yerde MC'nin başkanı Demirel'in elini kolunu bağlamaktadır. Demirel hem burjuvaziye yaranmak, hem de oy kaynağı kitleleri kollamak arasında bocalamaktadır. İktidarının tutarsız, yalpalayıcı görünümü bundandır.

Demirel şu an Başbakan kalabilmek çabası içindedir. 12 Mart'tan beri Demirel az politikacının başarabileceği bir geri geliş ve tırmanış kaydetmiştir. Başbakanlıktan giderse tırmandığı yerden düşecek, bitecektir. Bunun için MSP'nin istekleri karşısında -ABD ile müzakerelerin başlatılması hariç- bu kadar alttan almış, uzlaşma yoluna gitmiştir. MSP dış politika, Kıbrıs sorunu konularında direnir ve MC hükümeti iyice sallanır görünmektedir.

MC hükümeti düşerse Demirel kabineyi yeniden kendisinin kurabilmesi yollarını arayacaktır, ama bunu başarabileceğe benzemiyor. Gerekli Meclis aritmetiğini bir türlü sağlamıyor. Daha da önemlisi, burjuvazi sağın oylarının yokuş aşağı gittiğini ve Demirel'in sağ kanada hakim olamadığını biliyor. Burjuvazinin asıl partisi yine AP olmakla beraber, bu durumda burjuvazi, AP-CHP koalisyonunu yeğ tutuyor. Hem AP iktidarda kalmış, hem CHP törpülenmiş, dizginlenmiş olacak. Demirel iktidardan büsbütün gitmektense, böyle bir koalisyonla iktidarı paylaşmayı yeğ tutar.

CHP ne yapar? Erken seçim şartıyla razı olabilir, İstanbul sermayesi ile ilintili olan kanat şartsız olarak da böyle bir koalisyona "evet" demek isteyebilir, ama erken seçim şartını bunca ileri sürdükten sonra Ecevit'in ve tüzel kişi CHP'nin bundan vazgeçmesi zordur. CHP eski görüş ve önerilerini sürdürüyorsa, erken seçim şartıyla başka hükümet formüllerini destekleyebilir. Her halde, CHP'nin dolaylı, dolaysız katkısı olmadan bu Meclis'ten yeni bir hükümet formülü çıkmaz. Hükümet düşerse, anahtar CHP olacaktır.

CHP bir başka anlamda da anahtar durumundadır. Yaşanılan şartlarda, toplumsal mücadelenin en güncel biçimi olan demokrasi-anti-demokrasi mücadelesinde demokrasiden yana olan kanadın başında CHP vardır. En büyük parti olması nedeniyle nicel bakımdan bu böyledir. Nitel ağırlığı olan ise işçi sınıfının sosyalist hareketi, onun partisidir. CHP'nin demokrasi anlayışı ve politikası demokrasiyi mantıkî sonucuna, sosyalizme götürecektir nitelikte değildir. CHP fikir, söz, örgütlenme gibi klasik demokratik özgürlüklerin savunucusudur. Bu özgürlüklerin yerleşmesine yardımcı olursa tarihsel görevini yerine getirmiş olur. Ama demokratik özgürlükleri kendi başına yerleştiremez, zira bu özgürlüklerin ekonomik dönüşümlerle ilişkisi konusunda açık seçik, tutarlı bir görüşe, politikaya sahip değildir. Gerici büyük sermayenin ekonomik gücü zayıflatılmadıkça, demokratik özgürlükler geliştirilip yerleştirilemez. CHP'nin halk sektörü önerisi, büyük sermayenin, tekellerin, ekonomik gücünü zayıflatıcı bir tedbir olmayacaktır ve CHP "kişiliği olan dış politika" gütmeye iddialarına rağmen NATO, CENTO ve benzeri emperyalist kuruluş ve anlaşmalara karşı çıkmamaktadır. CHP'nin demokratik işlevini yapabilmesi için, onun solunda işçi sınıfının sosyalist hareketinin gelişip güçlenmesi şarttır.

Bugünün toplumlarında ve Türkiye’de temel demokratik güç işçi sınıfıdır, bu güç etkisini bağımsız politik partisi aracılığıyla gösterir. 12 Mart döneminde Türkiye’de işçi sınıfı hareketi büyük darbe yemiş ve yasal partisi kapatılmıştır. Ama işçi sınıfı kitlesi bu dönemden daha bilinçli, daha militan çıkmıştır. Bu olumlu zemin üzerinde işçi sınıfının sosyalist partisi oluşmuş ve gelişmektedir. İşçi sınıfı partisi olma iddiasıyla ortaya birkaç partinin çıkmış olması ne sosyalizm dostlarını üzsün, ne düşmanlarını sevindirsin. Bunlar doğal elenmeye uğrayacaklar, şimdiden uğramaya başlamışlardır bile. İşçi sınıfı içinde örgütlenip güçlenebilen Türkiye’nin somut sorunlarına somut, bilimsel sosyalizm açısından geçerli çözümler önerebilen parti kalacak ve bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesini sonuna kadar başarıyla götürecektir.

Selam Türkiye’nin aydınlık geleceğine!

*

[Toplantının Kapanış Konuşması]

Sevgili arkadaşlarım,

Partimizin böyle bir toplantı yapabildiğinden duyduğum mutluluğu anlatmak için fazla söze ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bu mutluluğu gerçekten sizin de paylaştığınıza inanıyorum. Görüşebildiğim eski TİP’li arkadaşlar, hele eski TİP’in hemen hemen ilk kuruluşundan itibaren o örgütte çalışmış olanlar, hepsi şu noktada birleşiyorlar. Bu gencecik altı aylık partinin bu ilk toplantısında gözlenen düzey, eski TİP’in düzeyinden, hatta son döneminde eriştiği düzeyden daha yüksektir, daha yüksek bir bilinç ve sosyalizm anlayışı göstermektedir. Bunun için de son derece mutluyum. Bir başka ilginç husus, partimizin ilk toplantısında gözlediğimiz bu üstün seviyenin, bizim gerek özel konuşmalarda, gerek parti belgelerinde yaptığımız ve tekrarladığımız bir gözlemin doğruluğunu dolayısıyla kanıtlamasıdır. Diyorum ki, Türkiye 12 Mart döneminden siyasal ve hukuksal düzeyde gerilemiş çıkmıştır; ama toplum olarak, toplum yapısıyla daha ilerlemiş, daha sola kaymış, sosyalist potansiyeli daha güçlenmiş olarak çıkmıştır. Bu partinin ilk bu nitelikteki toplantısında böyle bir düzeyin gözlenmiş olması bu sosyolojik gerçeğin bir kanıtı oluyor. . Bilimsel sosyalizmden biliyoruz ki, insanların sübjektif durumlarını objektif toplumsal şartlar belirler. Binaenaleyh toplumun kendisi objektif nesnel şartlarıyla ileriye giderken, bu gelişmenin toplumun bireylerinde, hele bu gelişmenin etkilerine en açık olan kesimlerinde, yani işçi sınıfında, emekçi kitlelerde, aydın ve gençlik kesiminde yansımış olması doğaldır. Bununla şimdi ben kendiliğinden bir bilinçlenme ve örgütlenme tezi mi ortaya atıyorum? Hani şu meşhur spontanelite tezini mi savunuyorum? Hayır, bunu savunmuyorum. Şu var ki, toplumun gelişmesindeki yeni nitelikler ne kadar bireylerin ve toplumsal kesimlerin sübjektif durumuna, bilincine yansımış olsa da sosyalizme doğru bir gelişmeyi sağlayabilmek ve sonunda sosyalist devrimi başarabilmek için mutlaka bu bilinçlenmenin bir örgütlenmeyle daha üst düzeylere doğru götürülmesi, gelişmesinin hızlandırılması lazımdır. Yani burada diyalektik bir bütünlük vardır. Parti çalışırken sıfırdan başlamaz. Parti çalışmaya

başladığı zaman, toplumdaki bilinç düzeyi sıfırdır, yoktur demek değildir. Objektif gelişmenin sübjektif hayata yansımalarıyla meydana gelen bir bilinçlenme vardır ama bu bilinçlenmeyi tam bir sosyalist bilinçlenme haline getirmek, bu bilinçlenmeyi bir örgüt şekline dönüştürüp örgütlü eylemlerle işçi ve müttefiki emekçi sınıflarını devrimi yapabilir hale, yapabilir yeteneğe, güce ulaştırmak partinin vazifesidir.

Burada sözlerimi bitirmeden önce, işçi sınıfı partisinin üyesi olmanın ne demek olduğu konusu üzerinde biraz durmak istiyorum. Çok sevindim, çeşitli arkadaşlarımız konuşmalarında bu hususa değindiler. Köylülerle temas ederken nasıl davranmalı, diğer örgütlerde çalışırken nasıl davranmalı, bunları belirttiler ve teşkilât sekreterimiz Can Açıkgöz de ekiplerin kurulmasından bahsederken dedi ki, artık üyeler eskisi gibi akşamları, yahut gün aşırı ilçe binasına uğrayan, orada sohbet eden üyeler olmaktan çıkacaklardır, hepsi bir görevle meşgul olan ve ekip halinde çalışan, -zaten çalışma ekiplerinin altının çizilecek şeyi bu- bireysel çalışan değil, ekip halinde çalışan üyeler olacaklardır dedi. Şüphesiz bu, parti üyelerinin başlıca görevleri, nitelikleri olacaktır. Ama partili olmanın diğer bazı niteliklerine de değinmek lüzumunu duyuyorum. Bir kere şunu gayet açık-seçik ve kesinlikle bilmeliyiz ki, bir işçi sınıfı partisinin üyesi olmak demek, hadisemizde Türkiye İşçi Partisinin üyesi olmak demek, diğer burjuva partilerinin üyeliği anlamında bir üyelik anlayışı ve uygulaması değildir. Yani partili olmak sadece parti faaliyetlerinde, partiye ilişkin hususlarda ortaya çıkan bir şarttır; onun dışındaki hayatımıza partiye üye olmadan önce devam ettiğimiz gibi devam eder gideriz, o bizim özel hayatımızdır veya mesleki hayatımızdır veya ekmek parası kazanmak için yaptığımız bir faaliyettir veya parti dışında fikri bir ilgi, birecessüs duyduğumuz bir hususla meşgul olduğumuz bir faaliyettir, bu partiyi ilgilendirmez anlayışı, hele bunun uygulaması, tamamen kökünden yanlış bir anlayış ve tutumdur. İşçi Partili olmak demek, bütün yaşamımızın her kesiminde, her alanında her an yaptığımız faaliyetlerde partili olmanın bilinci ve sorumluluğu içinde hareket etmek demektir. Binaenaleyh partili olmak öncelikle parti dışındaki örgüt çalışmalarımızı kapsar. Sendika üyesi veya yöneticisi miyiz; bir meslek kuruluşunda mı çalışıyoruz; Odalar birliğinde vb. gibi, veya bir gençlik kitle örgütünde, veya kadınlar örgütünde mi çalışıyoruz? Buradaki çalışmalarımızın mutlaka parti çizgisiyle uyumlu olması lâzım gelir. Efendim bu sendika işi başka iş, parti başka iş... Efendim bu mühendisler odası işi, parti başka iş... Veya ben bir fikriecessüsle bir dergi çıkarıyorum veya çıkan bir derginin yazı kurulundayım, ama bu ayrı bir iş, bu da sosyalist bir dergi, ilerici bir dergi, ama partinin bununla alâkası yok gibi görüşler, partili olma anlayışına aykırı düşen görüşlerdir. Dediğim gibi sendikalarda, meslek kuruluşlarında, diğer kitle kuruluşlarında veya yayın organlarında çalıştığımız zaman, hem bu organlardaki kendi şahsi davranışımız mutlak surette işçi sınıfı partisinin, yani Türkiye İşçi Partisi çizgisine ters düşmeyen nitelikte olacaktır, ona paralel, ona uygun olacaktır, hem de biz içinde çalıştığımız kitle organlarında parti görüşlerini kabul ettirmek, örgütün de bir bütün olarak parti çizgisine paralel davranışlara girmesini sağlamakla, bu yönde çalışmakla yükümlüüz.

Bunun dışında da özel hayatımız diye bir ayırım yapamayız. Partili olma örgütler dışındaki günlük hayatımızı yaşarken de etkisini gösterir, göstermesi lâzımdır ve

en ayrıntıya ilişkin, en bireysel görünen davranış ve şartlarda dahi bu kuralı gözünde tutmamız gerekir. Çünkü sosyalizm, bilimsel sosyalizm, bildiğiniz gibi bütün toplumsal faaliyet alanlarını kapsayan bir düşünce sistemidir. Sadece ekonomiye ilişkin değildir; sadece siyasete ilişkin değildir. Bilimsel sosyalizm açısından ahlâk konularında da görüşler vardır. Sosyalist açıdan aile anlayışında, karı-koca münasebetleri anlayışında, kadın-erkek ilişkileri anlayışında, anne-baba ve evlâtlar ilişkileri anlayışında, komşuluk-ahbaplık-arkadaşlık ilişkileri anlayışında da söylenecek öneriler, ortaya sürülecek değerler ve ölçüler vardır. Binaenaleyh bütün davranışlarımızda daima bir sosyalist gibi düşünmek ve sosyalizmin gereklerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz; bu benim özel hayatım, parti hayatı ayrı, bu benim sendika, mesleki kuruluş, gençlik örgütü hayatım, faaliyetim, parti faaliyeti çizgisi ayrı, bunlar hiç kabul olunmayacak ayrışmalar, farklılıklar ortaya sürmektir. Tam tersine işçi Partili olmak demek, bilimsel sosyalizmi kabul etmiş bir İşçi Partisinin üyesi olmak demek, bir sosyalizmi hayatımızın bütün alanlarında dikkate alıp, ona göre hareket etmek, uygulamaya çalışmak demektir.

Bu konuya ilişkin olarak, gene aynı konuyu daha biraz açarak, şunu da belirtmek lüzumunu da duyuyorum ki, etrafınızda parti görüşlerini, partinin dayandığı bilimsel sosyalist görüşleri yaymaya çalışır, propaganda ederken, unutmayalım ki birinci propaganda aracımız kendi kişiliğimizdir. Eğer kendi kişiliğiniz etrafa güven ve inanç vermiyorsa saygınlık telkin etmiyorsa, itimat doğurmuyorsa, istediğimiz kadar en güzel, en doğru kuramsal sosyalizm önerilerinde bulunalım, bunların hiçbir etkisi olmaz. Önce biz işçi sınıfı partili olarak çevremizde itimat edilir adam, sözünün eri adam, üçkâğıtçılığa hiç tenezzül etmez; yiğittir, cesurdur, cömerttir, fedakârdır, başkalarına yardım eder yollu bir izlenim yaratmak mecburiyetindeyiz. Yoksa, yahu o bir böyle söyler, bir şöyle söyler, ne olduğu belirsiz, çok cimridir, hiç fedakârlık etmez gibi diyorlarsa bizim hakkımızda, yapacağımız sosyalist propagandanın yararı olmak şöyle dursun; belki çok zararı olur, “ha o mu, Türkiye İşçi Partili, bırak canım onun girdiği partiden hayır mı gelir” bile derler, eğer biz kişi olarak olumlu etki yapmıyorsak etrafımızda, tam tersi bir sonuç dahi meydana gelebilir. Ve gene buna ilişkin olarak, diğer arkadaşlarımızın üzerinde durduğu husus, diğer insanlarla ilişkilerimizde mutlak surette onlara karşı açık olmak, onların problemleriyle, özlemleriyle, istekleriyle ilgilenmektir. İnsanları ancak onları rahatsız eden sorunlarla ilgilenerken, veya onların içinde taşıdıkları özlemlere karşı ilgi göstererek, bu açıdan onlara yaklaşım münasebet kurarak kazanabilirsiniz. Bu teması kuramıyorsanız, bu köprüyü kuramıyorsanız, dediğim gibi, sosyalizm konusunda nutuklar çekmek, artıdeğeri anlatmaya çalışmak veya örgütlenmenin yararından bahsetmek hiçbir netice vermez. Binaenaleyh, gerek kişisel temaslarımızda üye kazanmak için, en azından sempati kazanmak için yapacağımız temaslarda mutlak surette karşımızdakinin durumu nedir, problemleri nedir, özlemleri, emelleri nedir, bunu anlayıp buradan bir yaklaşım yapmak lâzımdır ve yapılabilir. Bilimsel sosyalizm, dediğim gibi, toplumun bütün kesimlerini kapsadığı için, iktisat, teknik kadar, politika kadar, kültür alanını, sanat, edebiyat alanını da kapsadığı için hangi yerden yaklaşırsak yaklaşalım eğer ustaysak propaganda yapmamızda, ajitasyon yapmamızda o insanı sosyalizme doğru götürürüz. Sanat meselesinden başlayarak

da bir insan sosyalizme doğru götürülür, eğitim meselesinden başlayarak da sosyalizme doğru götürülür, kadın meselesinden başlayarak götürülür, tabii ekonomik ve siyasi meselelerden başlayarak haydi haydi götürülür. Resim sanatı, şiir konusundan başlayarak da sosyalizme götürülür. Onun için daha önceki konuşmalarımın birkaçında ben şöyle bir formül söylemiştim. Onu tekrar edeyim. Demiştik ki, her yol Roma'ya çıkar diye bir söz vardır, biz bunu değiştirerek diyebiliriz ki, her yol sosyalizme çıkar. Şu anlamda yol yani, demin anlattığım anlamda, sosyalizme çıkar, eğer biz sosyalizme gitmesini biliyorsak. Tabii kişisel temaslarımızda bu böyle olduğu gibi, arkadaşlarımla temas ettikleri konularda da yani bir kitleyi kazanmak konusunda da, köylünün içine, tarım işçilerinin içine nüfuz edip onları kazanmak, fabrikadaki işçilerin içine nüfuz edip kazanmak konusunda da gene onların somut problemlerinden, somut isteklerinden başlamak şarttır. Bunu yapmadığımız sürece katiyen ilişki kuramayız ve onları kendi davamıza kazanamayız.

Şimdi somut güncel ihtiyaçlar ve sorunlar üzerinde bu kadar durduktan, bunlarla meşgul olunması gereğini bu kadar belirttikten sonra, bir uyarıda bulunmak lüzumunu da duyuyorum. Somut problemlerden ve özelemlerden başlarız ama, somut, güncel sorunların çözümüne öneriler, sosyalist açıdan geçerli öneriler getirmek partinin başta gelen ilk görevidir ama, ne parti, ne de partililer kitlelerin içinde buldukları durumla, içinde buldukları durumda karşılaştıkları sorunlarla ve ileri sürdükleri özelemlerle yetinmek durumunda değildir. Eğer bununla yetinirse, o zaman parti ve onu temsil eden parti kadroları ve üyeleri işçi ve emekçi sınıfına öncülük etmekten çıkarlar, işçi ve emekçi kitlelerin mevcut durumuyla uyumlaşıp, uzlaşıp o kitlelerin peşinden gider duruma düşerler. Halbuki partinin görevi ve partililerin görevi işçi sınıfını ve emekçi kitleleri daha üst bilinç düzeylerine doğru, sosyalist bilince doğru götürmektir ve bu kitleleri nihayet sosyalist düzeni kurmak isteğine getirmektir ve kurabilecek yetenekle onları donatmaktır. Bunun için de meşhur bir formül vardır, denmiştir ki literatürde, işçi sınıfı partileri için asıl mesele, belli bir anda kitlelerin özelemlerinin, isteklerinin, sorunlarının ne olduğunu tesbit etmekten ziyade, işçi sınıfının ve kitlelerin neyi istemesi gerektiğini tesbit etmektir. Çünkü kitlelerin bilinç düzeyi düşük olduğu zaman, çıkar yol olmayan istekler ileri sürerler. Ve yahut çok kısa vadeli istekler ileri sürerler. Meselâ esas sömürü mekanizmasını görmediği için, sömürüye temelden karşı çıkmazlar, artık değer kendilerinden gasbedilmesine karşı çıkmazlar da, sadece ücretlerin birkaç lira arttırılması talebiyle yetinirler. Elbette ki yaşanan şartlarda ücretlerin kabil olduğu kadar artması önemlidir ve bunun için işçi partileri çalışır, elbette. Ama işçi partisinin vazifesi esas sömürü mekanizmasını işçilere anlatıp, bu 3-5 lira ek ücret meselesi değildir, burada temelden haksız olan bir durum vardır, temelden bir sömürü mekanizması vardır, bunun ortadan kalkması lâzımdır ve sen bunu ortadan kaldırabilirsin. Bu bilinci vermek lâzımdır. Yani sadece o anda istediğini vermekle yetinmeyip, neyi istemesi lâzım geldiğini ve neyi isteyerek elde edebileceğini ona öğretmek lâzımdır. Binaenaleyh somut meselelerle, güncel meselelerle uğraşmak lâzımdır, şarttır, kaçınılmaz şarttır derken, bunu kitlelerin mevcut durumuna pasif bir uyma, kitlelerin peşinden gitme anlamına almamalıyız. Ama elbette ki istenilen düzeye kitleler böyle bilimsel sosyalizm üzerine nutuklar çekerek, vaaz verir gibi

akıl öğreterek gelmez, kitlelerin içine girip, onlarla güncel somut ilişkiler kurup, onları örgütleyip ve örgüt vasıtasıyla evrelerden geçirerek adım adım gelmeleri lâzım gelen düzeye getirmekle olur. Şimdi bu ilk toplantımız partimizin doğru yöndeki raya oturduğunu gösteriyor. Bundan hepimiz sevinç duyuyoruz. Bundan sonra artık, doğru olarak oturduğumuz ray üzerinde doğru istikamette ilerlemek ve bu ilerleyişi gittikçe daha hızlandırmak göreviyle karşı karşıyayız. Bana bu toplantının verdiği izlenimle ben partinin böyle bir gelişmeyi gerçekleştireceğine her zamankinden daha ziyade inanıyorum.

“Selam Türkiye'nin Aydınlik Geleceğine” broşürü, Ocak 1976