

## DOĞULU YURTTAŞLARIMIZA KARŞI AYRIM GÖZETEN UYGULAMALAR

*Basın açıklaması, 9 Ekim 1975.*

Seçim haberleri ve ambargo hikayesi arasında, Hakkari’de bir aşiret reisiyle altı jandarma erinin vurulması olayını izleyen gelişmeler kamuoyunun dikkatinden az çok kaçmış bulunuyor. Oysa bu gelişmeler üzerinde durmayı gerektirecek kadar önemlidir. Ölüler ve yaralılar bulunduğu göre bunların sorumlularını aramak ve yakalamaya çalışmak normal, ama uygulanan yöntemler normal olmaktan çok uzak. Köyler halkına, hatta Hakkâri halkına karşı büyük bir kitle operasyonuna girildiği haber veriliyor. Olayın geçtiği yöreye jandarma komandosu yığınağı yapıldığı anlaşılıyor. Can güvenliğinden emin olmayan halkın bir kısmı dağlara sığıyor, bir kısmı ise köylerinden boşaltılıyor. Onsekizbin kişinin dağlarda olduğundan söz ediliyor. Bir kaç cinayet sanığını yakalayabilmek için çoluk çocuğun, ihtiyar ve hastaların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyi evinden barkından etmek, sanık yakınlarına baskı yapmak hiç bir gerekçe ile haklı gösterilemez

İşin bir kaygılandırıcı yanı da bu çeşit komando harekâtının, jandarma takibinin Doğu illerimizdeki ilk uygulaması olmayışıdır. Benzer operasyonlar 1965-1970 yılları arasında da yer almış ve sosyalist milletvekilleri tarafından Meclis’e getirilmişti. 1970 yaz aylarında ise kaçak suçlu ve silah aranması bahanesiyle tüm Doğu ve Güney Doğu illerinde yürütülen komando harekâtı, halka reva görülen muameleler, basında geniş yer almış, uzun röportajlar yayınlanmıştı. Doğulu yurttaşlarımıza karşı ayırım gözetin, baskıcı, hukuka, demokratik hak ve özgürlüklere aykırı uygulamalar mutlaka ve gecikmeden son bulmalıdır. Doğu ve Güney Doğuda kapitalizm-öncesi toplumsal örgütlenmelerin, aşiret ve kabile düzeninin günümüze kadar sürüp gelmesi önemli ayrı bir sorundur. O yörelerde yoksul köy emekçileri aşiret reisleriyle adamlarının; şih, dede ve benzerlerinin sultanı ve sömürüsü altında eziliyor ve onların uğruna hırpalanıyor, idarenin haksız baskılarına uğruyor. Bu aşiret ve kabile güçlülerinin yerel idari yetkililerle ilişkileri üzerinde de durmak gerekiyor.

Doğu ve Güney Doğu illerimiz halkının aşiret ve idare nüfuzlarının çifte baskı ve teröründen, gerilikten ve yoksulluktan kurtarılması demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

**“MC İktidardan Düşürülmelidir” broşürü, Şubat 1976**