

DEVİRİM STRATEJİSİ NE OLMALIDIR?

İstanbul Yüksek Teknik Okulu Talebe Birliği tarafından düzenlenen “Türk Devriminin Stratejisi” konulu açikoturumda yapılan konuşmanın Ant dergisinde çıkan özeti. [Açikoturumun diğer konuşmacıları İlhan Selçuk, Mihri Belli ve Hayrettin Uysal’dı.]

Devrim Hareketi Sosyalist Bir Hareket Olacaktır.

Türk devriminin stratejisi ne olmalıdır, derken, daha önce cevap verilmesi gereken bir soru vardır: Türk devrim hareketi; bir burjuva devrim hareketi mi olacaktır, yoksa bir sosyalist devrim hareketi mi olacaktır? Bu soru çok önemlidir. Çünkü demokrasi adına, millî güçlerin işbirliği adına, antiemperyalist, anti-faşist, demokratik kuvvetlerin işbirliği adına ortaya sürülen bir kısmı demagojik, bir kısmı ya kasdî ya da bilgisizlikten ileri gelen, zihinleri karıştırıcı görüşler, aslında bu sorunun cevabına bağlıdır.

Bizim cevabımız: Türk devrim hareketi, şüphesiz, sosyalist devrim hareketi olacaktır... “Olmalıdır” demiyorum, “Olacaktır” diyorum. İnsan iradesi toplumların gelişmesine bir düzen verebilir ama bu müdahale toplumun gelişme kanunlarına uygun düşerse, toplumun tarihsel gelişme doğrultusunda olursa başarılı olur; yoksa, tam tersi neticeler verir. Onun için soruya cevap “olmalıdır” diye değil, “olacaktır” diye verilmelidir.

Biz bu cevabı verirken, “anti-emperyalist savaş ile sosyalizm savaşı bir arada yürütülür. Bu ikisi aynı hareketin iki cephesidir” derken, muarızlarımız şöyle bir görüş ortaya atıyorlar: “Sosyalizm ancak merhalelerden geçerek gerçekleştirilebilir. Onun için evvela anti-emperyalist bağımsızlık mücadelesi, sonra sosyalizm mücadelesi verilmelidir...” Oysa, sosyalizmin, sosyalist düzenin Türk toplumunda merhalelerden geçerek gerçekleşeceğini ilk önce açık ve ayrıntılı bir program halinde ortaya koymuş olan, Türkiye İşçi Partisi’dir. Programımız ortadadır. TİP, yani onun temsil ettiği emekçi sınıflar iktidara geldiği zaman uygulanacak sistem dahi, topyekûn bin sosyalist sistem değildir. O halde “Türk devrimi sosyalist devrim hareketi olacaktır” derken, şunu kastediyoruz: Devrim hareketinin ve bağımsızlık hareketinin nihai hedefi politik iktidardır. Politik iktidarı hedef almayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Binaenaleyh, Türk devrim hareketi bir burjuva devrim hareketi mi olacaktır; yoksa bir sosyalist devrim hareketi mi olacaktır, derken, şu soruyu da cevaplandırmak gerekiyor: Hedef burjuvayı mı; yoksa emekçi sınıfları mı iktidara getirmektir? Hedef, emekçi sınıfları iktidara getirmektir. Şu halde, anti-emperyalist hareket, bir sosyalist hareket olacaktır. Ancak, bunu söylerken Türkiye’yi bugünden yarına topyekûn sosyalist düzene geçirmeyi kastedmiyoruz. Aradaki merhalelerin arka arkaya, hep aynı rotada, sosyalizme giden rotada olabilmesi için iktidara emekçi sınıfların- gelmesi lâzımdır. Ancak emekçi sınıfların iktidarı memleketin kalkınmasını

sosyalizme giden bir rota üzerine oturabilir ve sosyalizme gidecek merhalelerden memleket geçirebilir.

Anti-emperyalist Güçlerin İşbirliği Nasıl Sağlanabilir?

Millî güçlerin işbirliği, demokratik güçlerin işbirliği, anti-emperyalist güçlerin işbirliği denildiği zaman, bu, zorunlu olarak bir İşçi Partisi'nin varlığını tazammun eder. Bütün dünyada, nerede cephe birliği, işbirliği hareketi varsa, bu teşebbüsler daima işçi sınıfı partilerinden gelmiştir. Türkiye'de de böyle olmuştur. TİP'ten başka hiçbir parti Amerikan emperyalizmine karşı mücadele şiarı ortaya atmamıştır. Onlar, aksine "TİP aşırı uçtadır" gibi sözlerle kendilerini bizden uzaklaştırmak, TİP'i anayasa dışı parti olarak gösterip kapatmak çabası içindedirler, işbirliği politikası, her şeyden evvel bir İşçi Partisinin varlığını tazammun eder" Bütün antiemperyalist güçler ile işbirliği yapacağız, ama hiçbir parti ile ilgimiz olmayacaktır. Bu, partiler üstü bir hareket olacaktır" demek, hem de sosyalist olduğunu iddia ederek bunu söylemek, partiler üstü ve partiler dışı sendikacılık iddiası kadar saçma bir iddiadır. Mitinglerle, yürüyüşlerle, bildirilerle ne milli bağımsızlık elde edilebilir, ne gerekli köklü dönüşümler yapılabilir.

İşbirliği somut hedefler etrafında olur. Bu da, TİP tarafından ortaya atılmış ve yürütülmeğe başlanmıştır. 141 ve 142. maddelerin anayasaya aykırılığını, ikili anlaşmaları, NATO'dan çıkmak gibi meseleleri TİP ortaya koymuştur.

"İşçi sınıfı küçüktür, partisi küçüktür, onun için ara sınıflar öncülük etsin" diyenler, sosyalizme ihanet içindedirler. Bir sosyalist, kişi olarak, örgüt olarak, emekçilerin iktidarı için mücadelede en önde, en tehlikeli noktada, en cesaretli şekilde çalışmak mecburiyetindedir.

Anti-emperyalist ve bağımsızlıktan yana mücadele ile sosyalist mücadelenin birlikte yürüyeceğini söylerken biliyoruz ki dış politika ile iç politika bir birine bağlıdır. Bağımsız bir dış politikayı belirli bir iç politika ile gerçekleştirebilirsiniz. Emperyalist kuvvetlerle işbirliği yapan, yabancı sermaye ile ortaklık kuran, yabancı kredileri kendisi alıp Türk emekçi halkını 2000 yılına kadar borçlandıran egemen sınıflar ve onların partileri NATO'dan çıkmaktan, Amerika'dan bağımsız bir dış politika yürütmekten yana olabilirler mi? Ancak, emekçi sınıflar iktidara geçtiği takdirde ekonomik ve siyasi alanda bir bağımsızlık gerçekleştirilebilir, köklü dönüşümler yapılabilir.

Bu bakımdan, Türk devrim hareketi, şüphesiz sosyalist devrim hareketi olacaktır.

Ant, Sayı 55, Ocak 1968